

Beste

Graag begroet ik u met deze viooltjes en een open blik voor het altijd weerkerend leven, Hem indachtig de verrezen Heer.

Onze assistierend pastoor Leonie van Straaten plaatste deze foto vooraan in de Nieuwsbrief van onze parochie Eindhoven en sloot haar bezinning af met onderstaande tekst.



‘De weg van de liefde zoals Jezus die gaat, kent een grote schoonheid en tegelijkertijd een diepe pijn; de weg naar vrede en gerechtigheid is weerbarstig. De leerlingen hadden het er knap moeilijk mee. Wie zijn wij, dat we deze weg van de leerling kunnen gaan? Wie van ons is zo betrouwbaar, dat we niet terugdeinzen als het moeilijk

wordt? We worden in deze week uitgedaagd en geroepen, want de wereld heeft ons nodig, juist als getuigen van de zachte krachten. Gelukkig ontvangen we voorafgaand aan deze week in de Chrismamis in de kathedraal opnieuw de heilige oliën. De olie die ons op de levensweg begeleidt en op cruciale momenten zacht maakt wat is verhard.

De natuur helpt ons een handje en dat is op de foto te zien: de stralende kleuren van viooltjes lachen ons tegemoet, maar de ijzige koude en kaalte zijn ook nog dagelijkse realiteit. Deze viooltjes worden omringd door beschermende en voedende aarde, maar de gebarsten pot is zichtbaar en doet me denken aan onze wereld. Bloeien en groeien, ondanks de barsten en scherven in ons bestaan en in onze wereld. Mogen we door de Goede en Heilige Week gesterkt worden in onze innerlijke groei, opdat wij voor anderen een ‘lachend viooltje’ zijn in een harde wereld.

Ik wens ons allen een goede opgang naar het feest van Pasen: een Zalig Pasen!*

Intussen zijn we in de Paasweek en met enkele woorden uit de paaspreek van Johannes Chrysostomus moge de vreugde van Pasen in ons en door ons verder leven: ‘Gaat allemaal binnen in de vreugde van de Heer, eersten zowel als laatkomers, geniet van uw loon ; rijk en arm, danst met elkaar ; serieuze mensen en luchthartige, viert dit feest. Doet allemaal mee aan dit feestmaal van het geloof. Geniet allemaal van deze rijkdom van Gods goedheid. Treurt niet over gebrek, want

het rijk van God is voor allen verschenen. Maakt u geen zorgen over misslagen, want uit het graf komt vergeving naar boven. Wij mogen leven, leven bij Gods genade, in zalige Paastijd als eeuwige tijd.'

Van harte. Piet Coemans

* Nieuwsbrief 'Op Weg' nr. 95, april 2026 <https://eindhoven.oudkatholiek.nl>

**Johannes Chrysostomus (4^{de} – 5^{de} eeuw) Paaspreek vertaald door Joop H. van der Laan

Vieringen.

Dienst Maastricht en omgeving:

Eucharistieviering op

Zaterdag 2 mei om 14u00

Zaterdag 23 mei om 14u00 (Pinksterviering)

Na de dienst steeds koffiemoment in OH.

Locatie: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst

Diensten en activiteiten Eindhoven

Zo 12-04 Tweede zondag van Pasen – “Beloken Pasen” 10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed

Do 16-04 10u30 – 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 19-04 Derde zondag van Pasen 10u30 – 12u00 Eucharistieviering

Do 23-04 10u30 – 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch 14u00 – 17u00 Beleidsdag Kerkbestuur in Eindhoven

Ma 27-04 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 30-04 10u30 – 12u00 Open Kerk 12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 03-05 Vijfde zondag van Pasen 10u30 – 12u00 Eucharistieviering

Landelijk:

Op zaterdag 11 april vindt de 100e zitting van de synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaats in de Bergkerk in Amersfoort.

Unie van Utrecht (Internationaal OKK)

Unie van Utrecht Oud-Katholieken Congres Van 24 tot 27 september vindt het vierjaarlijkse oud katholieken-congres plaats in Rheinfelden. Aanmelden is vanaf 1 april 2026 mogelijk via <https://christkatholisch.ch>

Dagen van Inkeer

Jaarlijkse retraitsedagen in de Sint-Willibrord Abdij in Doetinchem, met als thema



Bij je naam geroepen

Naar Jesaja 43,1
en Zacheus

Tijd: vrijdag 24 juli 12u30 tot maandag 27 juli na de lunch. Kosten €350 (vol pension en organisatiekosten)

Aanmelding tot 1 juni onder: einkehr_ak@outlook.de

Aantal deelnemers max.34 personen. Talen Duits-Nederlands. Organisatie: vrijwilligers van de OKK Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland

Uit de oecumene Maastricht

KONINGS DAG

27 april 2026

Aanvang:

10.00 uur

in de Sint-Jan

zo snel mogelijk
aanmelden bij Elly
de Haan



DODENHERDENKING

4 mei 2026

Aanvang 18.30 uur in
de OLV van
Lourdeskerk
en het Oranjeplein

Voor meer info: 043 3624240 / 06 40261066 (ellydehaanverduyn@gmail.com)

<p>Pastores van de parochie <u>Henk Schoon</u> Henk.schoon@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be</p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvellafelt (B) Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H.Maria agdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777 Parking: Jan Duikerlaan www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
---	---	---