



Bidden om de Heilige Geest

De paastijd is de tijd van verrijzenisverwerking, leerde ik ooit van een wijze theoloog. Wat is dat, verrijzenisverwerking? Het klinkt zo anders dan rouwverwerking, terwijl er toch ook rouw was na de dood van Jezus. De wijze theoloog legde me uit dat verrijzenisverwerking over kerkopbouw gaat. En dat maakt het voor mij wat gemakkelijker te begrijpen, want daarover kunnen we lezen in het boek Handelingen.

Dit vertelt ons over de nieuwe Jezusbeweging die na Pasen in alle verwarring, met rouw en teleurstelling, maar toch ook met hoop haar weg zocht. Mensen die met elkaar op weg gingen om gezamenlijk Jezus te gedenken en te doen zoals hij had voorgedaan. Die de ontgoocheling over zijn dood niet het laatste woord geven. Zoals ons paasgeloof ons kan bemoedigen om de ontgoocheling over wat ons in ons leven aan verdriet en verlies overkomt niet het laatste woord te geven. Hoe moeilijk dit ook is. Het kerkelijk leven biedt ruimte om juist daarin en daardoorheen persoonlijk en samen met andere mensen de oude verhalen te lezen, troost te vinden, het leven en de eucharistie te vieren, om Hem te gedenken. Zo groeien gemeenschappen in de vroege kerk, zo kan onze gemeenschap verder groeien.

Dat in die vroege tijd intens gebeden werd om de kracht van de heilige Geest is niet zo vreemd. Want alleen op eigen kracht redden we het niet om gemeenschap te zijn: als je met elkaar onderweg bent, is er veel liefde, geduld, zelfbeheersing, zachtmoedigheid en goedheid nodig. Dat weten we uit onze ervaring met persoonlijke vriendschappen of liefdesrelaties en zo is het ook in de kerk: we zijn immers een netwerk van relaties met elkaar en met God. De vreugde van Pasen begeleidt ons, het gebed om de Heilige Geest vervult ons onophoudelijk en zo leven we

toe naar het feest van Pinksteren, waarop we elkaar en alle andere mensen die ons pad kruisen, mogen bemoedigen en inspireren. Wat een geluk, dat we nu al mogen uitkijken naar de vruchten van de Heilige Geest die ons met Pinksteren worden geschonken, om onze gemeenschap in geloof verder op te bouwen met iedereen die er is en erbij komt.

Assisterend pastoor Leonie van Straaten

Parochie

Vanuit het Kerkbestuur

Wij vragen alvast uw aandacht voor de volgende gemeentevergadering, welke plaats zal vinden op donderdag 28 mei van 19.30u tot 21.00u. Noteer dit vast in uw agenda, eenieders aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Voortgangsbericht MJOP: in juni gaat onze kerk dicht!

Natuurlijk vinden we het niet leuk om onze deur te sluiten, maar dit keer is het ook goed nieuws. De onderhoudswerkzaamheden waar we al zo lang op wachten gaan door en ze zijn gepland tussen 28 mei en 2 juli. Omdat er veel onrust in de verschillende ruimtes zal zijn, heeft het kerkbestuur besloten tot gehele sluiting. Ingrijpend, ook vanwege de verhuur, maar wel het meest praktisch. Uiteraard blijft uw assisterend pastoor bereikbaar en zal zij zich inzetten om wat meer huisbezoeken te doen in die periode, maar haar aandacht zal ook gevraagd worden voor de werkzaamheden in de kerk, samen met Ruud Roelofs zal zij alles nauwlettend volgen. We hopen op uw begrip voor dit besluit!

In deze periode kunt u uiteraard zelf een alternatieve plek zoeken om het geloof met andere christenen te vieren. Het is ook een mooie gelegenheid om een keer te gast te zijn bij onze emeritus pastoor Piet Coemans: op zaterdag 13 juni om 14u00 is de viering in Oostheuvel. En u bent (in feite altijd) van harte welkom in de vieringen van Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 te Bergeijk.

Uitgangscollecte mei

Op zondag 17 mei is de uitgangscollecte voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het juiste moment ook het juiste woord

spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. Voor dat laatste vraagt het Synodaal Bestuur in de collecte van deze maand uw bijdrage.

Maastricht/ Oostheuvel-Riemst

Dankbaar verder... na de Paasviering

We hebben in deze viering
veel mogen zien, er stond veel te gebeuren
we mochten ruiken
werden verwend met wierookgeuren
we mochten luisteren naar
het lezen van Gods woorden
en naar de gezongen muzikale akkoorden
we proefden van het brood,
denkend aan Jezus' leven en dood
we voelden op onze huid de zegen
van het wijwater als een zachte regen
we zijn klaar om de wereld in te trekken
vreugde te brengen op alle plekken
laten we samen verder gaan en opstaan
zoals Jezus ons is voorgegaan
verrijzenis begint
waar liefde overwint!
(M.L. Thomas)

Oecumenische vieringen

Aan goede traditie trouw heeft een oecumenische viering plaats op Koningsdag 27 april 2026 in de Sint-Jan om 10u00 en Dodenherdenking op 4 mei 2026 in O.L. Vrouw van Lourdeskerk om 18u30, waarna stille tocht naar het Oranjeplein.

Viering Lafelt- Oostheuvel

Zaterdag 23 mei: Pinksterviering om 14u00
Zaterdag 13 juni om 14u00
De vieringen hebben plaats in de kerk van Lafelt-Riemst, Ierskruisstraat 54; nazit in Oostheuvel.
Emeritus pastoor Piet Coemans

Landelijke kerk

Symposium ter nagedachtenis aan Jan Visser

In onze kerk en daarbuiten is hij zeer gewaardeerd en gerespecteerd: Jan Visser, pastoraal psycholoog, theoloog en Oud-Katholiek priester. Als toegewijd priester en nieuwsgierig denker leidde hij vele mensen op zijn pad, waar feest en gedachte altijd in dienst stonden van het streven naar een goede gemeenschap.

Hij heeft decennialang de Oud-Katholieke theologie mede vormgegeven als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, waar hij namens het Oud-Katholiek Seminarie een speciale leerstoel bekleedde. Ter nagedachtenis aan hem en met inspiratie vanuit zijn werk is er op 1 juni a.s. een masterklas en een avondsymposium in Utrecht onder de naam: Lex orandi, lex credendi.

- Masterklas 15.00-17.00 uur, Drift 23-113 (Universiteit van Utrecht)
- Avondsymposium: inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 in Utrecht.

Unie van Utrecht

Internationaal Oud-Katholiek Congres in Rheinfelden
In 1990 ging ik als 29-jarige Vlaamse rooms-katholieke vrouw naar het internationaal congres van de Unie van Utrecht in Genève. Vrienden hadden mij daarvoor uitgenodigd. Tijdens de openingsviering schrok ik van die 'moderne' kerk: zo veel paars had ik nog nooit bij elkaar gezien. Maar het thema van het congres, de vrouw in het ambt, werd tijdens de conferenties en ook daarnaast met veel inzet en animo besproken. Hier was vooruitgang mogelijk, dat voelde je. Ook al dreigde de rooms-katholieke vertegenwoordiger van het Vaticaan met een totale breuk mochten de oudkatholiek overgaan tot de wijding van vrouwen. Ik genoot van Genève en van de vele internationale contacten. En op de bonte avond deden zelfs de vrouwen van de bisschoppen een eigen sketch. Dat was dan weer een hele verademing na het paars in de openingsviering.

Vier jaar later ging ik, ondertussen toegetreden tot de Oud-Katholieke Kerk, met man en Oud-Katholiek gedoopte dochter van één naar het congres in Delft. Samen met een ander jong gezin hadden we oppas geregeld voor onze kinderen. Het was opnieuw een fijne ervaring. Het congres in Wenen in 1998 heb ik overgeslagen. Met drie jonge kinderen was dat net even te lastig. Maar daarna gingen we telkens weer op pad. Verschillende keren met de kinderen die daar nog steeds mooie herinneringen aan overhouden. In 2002 naar Praag, 2006 naar Freiburg, 2010 naar Zurich, 2014 in Utrecht, 2018 naar Wenen, 2022 naar Bonn. Sedert het congres in Zurich in 2010 is er telkens ook een gelijklopend programma voor jongeren.



'Kerk is er toch om mensen in naam van God vitaliteit en levenslust te geven? Om dit besef bij christenen levend te houden, bestaan er oud-katholieken!'

(Slotzinnen uit de preek van aartsbisschop Joris Vercammen bij de viering van de Unie van Utrecht tijdens het Internationale Congres)

(Foto van het jongerencongres, Femmy Janson; bovenaan slotzinnen uit de preek van aartsbisschop Joris Vercammen bij de viering tijdens het internationaal congres: 'Kerk is er toch om mensen in naam van God vitaliteit en levenslust te geven? Om dit besef bij christenen levend te houden bestaan er Oud-Katholieken!')

Zo krijgen ook zij de kans om internationale contacten te leggen. Dankzij het jongerencongres heeft onze jongste dochter nog steeds contact met een meisje uit Polen. Voor dit jaar hebben we ons opnieuw ingeschreven. Van 24 tot 27 september gaat het congres door in Rheinfelden in Zwitserland. Amper de grens over met Duitsland. Het thema dit keer is 'mensen in beweging brengen – de gemeenschap versterken'. Ik kijk ernaar uit om opnieuw oude en nieuwe bekenden te ontmoeten, en om inspiratie te vinden én te delen – ook met het oog op onze gemeenschap in Eindhoven.

Meer informatie kunnen jullie vinden op de site van de Zwitserse kerk: <https://christkatholisch.ch>.

Vanaf 1 april 2026 kan men zich hier ook aanmelden. Heb je geen zin om met mij en Piet mee te gaan? Laat het maar weten via mail: monique.staes@skynet.be
Monique Staes

Kerk in stad & regio

Regenboogviering

Van 13-21 juni is er in Eindhoven de prideweek: United we stand! Vanuit verschillende kerken is het initiatief ontwikkeld om bij de start van de week, voorafgaand aan de parade, op zaterdag 13 juni om 10.30 uur in de Dommelhoeferkerk (Dommelhoeferstraat 1A) een regenboogviering te houden. Onze parochie draagt dit initiatief een warm hart toe en we worden in de voorbereiding vertegenwoordigd door Nicoline van de Ven. Het bericht dat hierover uitgaat is als volgt:

'Een kerkdienst om te vieren dat we allemaal welkom zijn zoals we zijn! Samen vieren we de kracht van gemeenschap die iedereen werkelijk en onvoorwaardelijk accepteert. Een signaal dat de hele regenboog welkom is in onze kerken, een klein moment van bezinning voordat het Pride-feest losbarst! Na de viering van ongeveer een uur is er koffie en thee met wat lekkers. Wie wil kan daarna aansluiten om bij de Pride Parade te staan en samen een positief geluid te laten horen! Samenwerking tussen verschillende kerken in Eindhoven, georganiseerd door LHBTI+ leden.'

We zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

Agenda

De voedselbank vraagt in de maand mei bakboter, smeerboter en olie

Zo 03-05 Vijfde zondag van Pasen

10u30 – 12u00 Eucharistieviering

Voorganger emeritus pastoor Piet Coemans

1e lezing Handelingen 17, 1-9

Gradualepsalm 66, 1-12

2e lezing 1 Petrus 2, 1-10

Evangelie Johannes 14, 1-14

Do 07-05 Gedachtenis van de H. Ansfriidus, bisschop van Utrecht

10u30 – 12u00 Open Kerk

12u00 – 13u00 Middaggebed

19u30 – 21u00 Oase

Zo 10-05 Zesde zondag van Pasen

10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed

Voorganger Herman Ueffing

1e lezing Handelingen 17, 22-31

Gradualepsalm 34, 12-23

2e lezing 1 Petrus 3, 8-18

Evangelie Johannes 16, 16-24

Do 14-05 Hemelvaart van de Heer geen dienst

Zo 17-05 Zevende zondag van Pasen

10u30 – 12u00 Eucharistieviering

Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten

1e lezing Handelingen 1, 12-14

Gradualepsalm 126

2e lezing 1 Petrus 4, 12-19

Evangelie Johannes 17, 1-13

Uitgangscollecte voor de Opleiding

Ma 18-05

14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 21-05

10u30 - 12u00 Open Kerk

12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

10u00 – 21u00 Provinciale Synode Geestelijkheid

Zo 24-05 Pinksteren – De uitstorting van de heilige Geest

In onze kerk is geen viering omdat we dit feest graag in oecumenisch verband vieren. We zijn welkom in de Ontmoetingskerk (Meerkollaan 3, Eindhoven), de viering begint om 10.00 uur.

Do 28-05

10u30 – 12u00 Open Kerk

12u00 – 13u00 Middaggebed

19u30 – 21u00 Gemeentevergadering

Van 29 mei tot 2 juli is de kerk gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. In de maand juni zijn er geen vieringen dus de eerste viering is weer op 5 juli.

In deze periode bent u altijd van harte welkom in de oecumenische Gemeenschap De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16 in Bergeijk (iedere zondag om 11.00 uur is er een viering) en u kunt uiteraard ook naar een dienst in een van de andere kerken in Eindhoven gaan.

Op zaterdag 13 juni om 14u00 is de viering in Oostheuvel waarin emeritus pastoor Piet Coemans voorgaat, waar u van harte welkom bent.

Belangrijke gegevens

Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354

5622 PA Eindhoven

<https://eindhoven.oudkatholiek.nl>

Pastoor Henk Schoon

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing

herman@ueffing.nl / 06-42185123

Secretaris Tim van der Vorst-Hendriksen
secretaris@eindhoven.okkn.nl

Penningmeester Gerrit Coppens
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465

Rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>
OKKN vertrouwenspersonen:

- Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl
– 06 15 88 03 62
- Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl –
06 28 89 27 84
- zie verder: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>