

Nieuwsbrief 'Op Weg'

nr. 78, juli & augustus 2024



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN
MARIA MAGDALENA



Verbinding

De zomer wil nog niet echt doorzetten en bij de productie van deze nieuwsbrief stroomt de regen onophoudelijk, zoals we het al maandenlang meemaken. Ons mopperen helpt niet, de overlast is een feit. Misschien is het weer wat beter, tegen de tijd dat u dit leest. Dat mogen we hopen. Maar hoe het ook is, de zomertijd is een tijd van meer ruimte en rust, die ieder van ons op eigen wijze invult. Omdat we elkaar die ruimte gunnen, is dit – zoals u van ons in de zomer gewend bent – een dubbelnummer. Juist nu we meer ruimte hebben voor ontspanning is het van belang om in verbinding te blijven. Om oog te hebben voor wie ons nodig heeft, de naaste of de vreemdeling. En daar kan het regenachtige weer ons aan herinneren: als de zon schijnt terwijl het regent, verschijnt de regenboog als teken van verbond. Het is al een aanbod aan Noach, waarbij de Eeuwige trouw beloofd, wat er ook gebeurt. Dus hoe het ook met ons gaat, of het nu regent, stormt of plotseling te warm is, we mogen vertrouwen dat de Eeuwige er is. Dat is immers de naam van de Eeuwige: Ik zal er zijn. Hoe prachtig! Maar het verbond heeft wel twee kanten: als het maar van één kant komt, wordt het niet heel vreugdevol. De vraag is dan ook niet waar de Eeuwige is, want die is er – ook al gaat het ons verstand te boven hoe precies. De vraag is of wij er zijn. Dat wil zeggen: of wij antwoord geven op het aanbod, het cadeau dat ons gegeven wordt. Hoe dan? Door er te zijn, door de Godsnaam in praktijk te brengen. Dat is bijna alsof ik vakantie heb, zo dacht ik vandaag. Er zijn, met aandacht. Niet meer en niet minder. Dat is het beste antwoord dat we kunnen geven op het aanbod van verbond. Dan gaat de zon schijnen en wordt het leven kleurig. Dan is er ruimte voor ieder mens, voor alle kleuren van de regenboog en groeit de verbinding tussen mensen. Zo kunnen we in de zomertijd groeien in verbond, zonder dat we er heel hard voor hoeven werken. Dat is ons allen gegund.

Leonie van Straaten, assistierend pastoor

Parochie

Uit het kerkbestuur

Goedkeuring jaarrekening 2022

Aartsbisschop Bernd Wallet heeft de Rekening en Verantwoording over 2022 van onze parochie goedgekeurd en décharge verleend aan het kerkbestuur voor het gevoerde beleid in 2022. Tevens is goedkeuring verleend op de begroting over het jaar 2024.

Nieuwsbrief landelijke kerk

Als parochie staan we niet alleen maar maken we deel uit van het aartsbisdom Utrecht en, samen met het bisdom Haarlem, van de Nederlandse kerkprovincie. Laatstgenoemde wordt informeel ook landelijke kerk genoemd. De landelijke kerk kent een zeer leeswaardige digitale nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor inschrijven via de website <https://oudkatholiek.nl>. Als u op de pagina helemaal naar beneden scrolt, ziet u in het lichtblauwe vlak het veld waar u zich kunt inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!

Boek van het kwartaal (juli – september)

Klaar ligt voor de belangstellende of liefhebber het *KLEIN LITURGISCH HANDBOEK* van Louis Runhaar, plebaan van de St. Gertrudiskathedraal. Het is geïllustreerd door Mariska Teuben-van der Leest. (Op de websites van auteur en illustratrice is nadere informatie over hen te vinden). Het is een heel toegankelijk, instructief boekwerkje, waarin 'het symbolisch universum van de liturgie' wordt geschetst in woord en illustraties. Een mooi totaaloverzicht van alles wat met de katholieke liturgie van doen heeft! En het kan m.i. bijdragen aan een verdieping van ieders geloven.

Herman Ueffing

Landelijke kerk

Uitnodiging Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging: Dag van Verbondenheid 13 juli 2024

In 2024 is het tien jaar geleden dat de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen overging in de stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging. In plaats van een jaarlijkse Bondsdag in mei, organiseerde het nieuwe bestuur een Jaardag op of nabij 11 juni, de *dies natalis*. Inmiddels is deze dag omgedoopt tot Dag van Verbondenheid. Dit tienjarig jubileum vieren wij op de Dag van

Verbondenheid 2024 in Leeuwarden. Janneke Lettinga, tot 1 januari 2024 penningmeester van OKViB, nodigt ons hiervoor uit. In de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden is de door Janneke samengestelde tentoonstelling “Stof tot nadenken”, kunstwerken gemaakt uit resttextiel door textielkunstenaar Bernadet van Amstel.

We worden op zaterdag 13 juli tussen 10.00 en 10.30 uur verwacht in de Doopsgezinde kerk aan de Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden, waar we worden ontvangen met koffie/thee en Oranjekoek, een Friese specialiteit.

In het ochtendprogramma zal Bernadet van Amstel een boeiende lezing verzorgen over haar werk.

Na het middaggebed bieden wij u een feestelijke vegetarische Friese boerenbroodlunch aan. In de middag volgt er een keuzeprogramma waarin u kunt kiezen uit volgende twee mogelijkheden.

Keuze 1 is een bezoek aan de tentoonstelling onder leiding van Janneke. Bij de werkstukken zijn stellingen gezocht van Trees van Montfoort, bekend van het boek: *Groene theologie*. Met een begeleidend boekje bezoeken we aan de hand van deze stellingen zelfstandig de tentoonstelling. In het nagesprek kunnen we met elkaar spreken over de vraag: ‘Welk werkstuk gaf jou stof tot nadenken?’

Keuze 2 is Leeuwarden verkennen per praam. We maken een vaartocht van een uur. Het maximale aantal voor de vaartocht is 26 personen in verband met de capaciteit van de praam.

We sluiten de dag af met een kopje koffie of thee in de kerk. Bij minder dan 12 aanmeldingen kan deze dag helaas niet doorgaan.

Aanmelden kan tot 30 juni a.s. bij Monique Bergers via e-mail voorzitter@okvib.okkn.nl

Wilt u daarbij ook uw keuze voor het middagprogramma en eventuele dieetwensen doorgeven? De kerk ligt in het centrum van Leeuwarden op 600 meter van het NS-station. Het is ongeveer 15 minuten lopen van de kerk naar de afvaartsteiger van de praam en terug.

De kosten bedragen €20 voor donateurs en €22,50 voor niet-donateurs. Daarnaast geldt voor de rondvaart een toeslag van vijf euro. De betaling van het verschuldigde bedrag dient voor

30 juni te worden overgemaakt op IBAN NL51 TRIO 0379 548577 t.n.v. stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging onder vermelding van ‘Dag van Verbondenheid 2024’ en daarmee is uw inschrijving bevestigd. Mocht het bedrag bezwaarlijk voor u zijn, dan kunt u een beroep doen op ons STOK-ViB (voorheen: Steunfonds) via een verzoek aan onze penningmeester.

Graag tot ziens in Leeuwarden!

Welkom op de Seminariedag

Op zaterdag 28 september zal het studiejaar 2024-2025 van het Oud-Katholiek Seminarie officieel worden geopend. Deze Seminariedag is open voor alle geïnteresseerden en begint om 14.00 uur in de kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74 te Haarlem. Het programma bestaat uit een openingscollege en bijdragen van de rector en studenten die worden

afgewisseld met muzikale intermezzi. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Een mooie gelegenheid om het Seminarie beter te leren kennen.

Viering 25 jaar vrouw in het ambt: een bijzonder jubileum

Op vrijdag 18 oktober 2024 vieren we dit jubileum met een symposium en een eucharistieviering in de parochie Amersfoort, 14.00-18.00 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Leeringweekend 20-22 september: WIJ ZIJN DE TIJDEN

Heeft u oudkatholieke kinderen of kleinkinderen tussen 8-15 jaar? Dan is dit hét weekend voor ontmoeting, spellen, verdieping, pannenkoeken en kampvuur.

Locatie: ‘Klein Anker’, Bosbergerweg 10 in Stroe. Kosten: € 60,- p.p.

Vragen – of probleem met betalen? Contact jongerenpastor Thelma (06-57944065, thelma.schoon@okkn.nl)

Aanmelden kan via de QR-code op de flyer – op het prikbord in de kerk- of via de landelijke website (oudkatholiek.nl). Deadline aanmelding: 15 augustus

Unie van Utrecht

Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie

Van 26-30 augustus komen oud-katholieke theologen en pastoors een week samen in Neustadt an der Weinstrasse in Duitsland. Met inleidingen door specialisten uit eigen kring of van daarbuiten wordt de oud-katholieke reflectie op actuele vraagstukken gestimuleerd. Het thema is dit jaar: Verlossing in de 21^e eeuw: waarvandaan en waartoe? Uw assistend pastoor Leonie van Straaten neemt hieraan deel.

De theologenconferentie kan leiden tot een stellingname ten aanzien van een bepaald punt, die aan de lidkerken van de Unie van Utrecht wordt aangeboden. Ervaringen uit de verschillende kerken worden uitgewisseld en resultaten van lopend onderzoek worden gepresenteerd. Het is altijd boeiend, leerzaam en inspirerend.

Kerk in stad & regio

Alliantieraad PACT Woensel-Zuid

Op 13 juni werd kennis gemaakt met de Programmadirecteur Marcella Oviedo Nunez, die heel ‘uitgesproken’ overkwam. Zij benadrukte dat centraal bij alle activiteiten in Woensel-Zuid de inwoners en ondernemers moeten staan. ‘Wat is hier van belang voor de bewoner; wat schiet deze hiermee op?’ Verder werd de werkwijze van de inmiddels 16 coalities besproken. Er kwam ‘goed partnerschap’ aan de orde en het ‘delen van

governance', d.i. 'wat past bij ons, met name bij de inwoners, in deze fase, en hoe komen we van de ontwerpversie tot de definitieve versie.' Een voorbeeld werd gegeven van een project over 'Bewegen en mentale gezondheid in de buurt': 'Fit en vrouw' en de opzet van een 'Vereniging van de buurt'. Een medewerker van Ergon (zie website), lid van de coalitie over de 5 W's (wonen, werken, welzijn, wijk en Woensel-Zuid) en over een 'wijk-uitzendbureau', vertelde over de wijze waarop zij mensen weer een werkplek kunnen bezorgen. Een andere coalitie is druk in de weer met 'opvoeden doe je samen'. Kortom: de voortgang van het Pact gaat voortvarend. Er is voor de eerste 3 jaar al veel in gang gezet. Ook ons kerkbestuur beraadt zich op mogelijkheden om ofwel aan te sluiten bij een al bestaande coalitie, of wellicht een nieuwe coalitie te vormen met andere geloofsgemeenschappen in Woensel-Zuid. De volgende Alliantiebijeenkomst is op 17 oktober. *(Wordt vervolgd)*

Agenda

*De Voedselbank vraagt voor de maand juli **Pastasaus** en voor de maand augustus **Limonadesiroop***

Do 04-07

10u30 -12u00 Open Kerk

12u00 -13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 07-07 Zondag na Pinksteren 9

10u30 -12u00 Eucharistieviering

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1e lezing Ezechiël 2, 1-7

Gradualepsalm 123

2e lezing 2 Korintiërs 12, 1-10

Evangelie Marcus 6, 1-6

Do 11-07 Gedachtenis van de H. Benedictus, abt

10u30 - 12u00 Open Kerk

12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

19u30 - 21u00 Kerkbestuur

Zo 14-07 Zondag na Pinksteren 10

10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed

Voorganger lector Herman Ueffing

1e lezing Amos 7, 7-15

Gradualepsalm 85

2e lezing Efeziërs 1, 1-14

Evangelie Marcus 6, 6b-13

Do 18-07 Gedachtenis van de H. Fredericus, bisschop van Utrecht, martelaar

10u30 - 12u00 Open Kerk

12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 21-07 Feest de H. Maria Magdalena, de apostelgelijke - patrones van onze kerk en parochie

10u30 - 12u00 Eucharistieviering

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1e lezing Sefanja 3, 14-17

Gradualepsalm 42

2e lezing 2 Korintiërs 5, 14-18

Evangelie Johannes 20, 11-18

Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent

Do 25-7 Feest van de H. Jakobus, apostel

10u30 - 12u00 Open Kerk

12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 28-07 Zondag na Pinksteren 12

Inspiratiebericht op de website en via email door pastoor Wim van den Berg

Do 01-08 Gedachtenis van de HH. Zeven Makkabeeën en hun moeder, martelaren
10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 04-08 Zondag na Pinksteren 13
10u30 - 12u00 Eucharistieviering
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1^e lezing Exodus 16, 2-15
Gradualepsalm 78, 13-22
2^e lezing Efeziërs 4, 17-25
Evangelie Johannes 6, 24-35

Do 08-08 Gedachtenis van de H. Dominicus, priester
10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 - 21u00 Kerkbestuur (online)

Zo 11-08 Zondag na Pinksteren 14
10u30 - 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
Voorganger pastor Thomas van der Horst
1^e lezing Deuteronomium 8, 1-10
Gradualepsalm 34, 1-11
2^e lezing Efeziërs 4, 30 – 5,2
Evangelie Johannes 6, 37-51

Do 15-08
10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 18-08 Ontslapen van de H. Maagd Maria
10u30 - 12u00 Eucharistieviering
Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
1^e lezing Jezus Sirach 24, 7-8 en 10-15
Gradualepsalm 34, 1-11
2^e lezing 1 Korintiërs 15, 20-26
Evangelie Lucas 1, 46-55
Uitgangscollecte Filipijnse priesterstudent

Do 22-08
10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 25-08 Zondag na Pinksteren 16
Inspiratiebericht op website en via email door lector Herman Ueffing

Do 29-08 Gedachtenis van de onthoofding van de H. Johannes de Doper
10u30 - 12u00 Open Kerk
12u00 - 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 01-09 Zondag na Pinksteren 17
10u30 - 12u00 Eucharistieviering
Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
1^e lezing Deuteronomium 10, 12-21
Gradualepsalm 15
2^e lezing Efeziërs 6, 10-20
Evangelie Marcus 7, 1-8 (9-13) 14-15 (16-20) 21-23

Belangrijke gegevens

Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven

<https://eindhoven.oudkatholiek.nl>

Pastoor Wim van den Berg

wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing
herman@ueffing.nl / 06-42185123

Secretaris Feli Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

Penningmeester Gerrit Coppens
gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465
rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>

OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet en Mary Hallebeek
marcel.vandervloet@okkn.nl / 06 15 88 03 62

mary.hallebeek@okkn.nl / 06 28 89 27 84

- zie verder: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>