

Beste tochtgenoten,

‘Wanneer een volwassene zich voorbereidt op de doop in de Paasnacht en aan het begin van de Veertigdagentijd wordt opgenomen onder de geloofsleerlingen, klinkt de grote opdracht: ‘Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, en je naaste die aan je gelijk is.’ Trouw zijn aan deze roeping tot liefde onthult wat waardevol en waarachtig is, wat hoop en toekomst biedt. Gods liefde bevestigt ons als mens in ons bestaan, en liefde voor elkaar bevrijdt ons tot een zinvol leven. Wij geloven niet in een ideologisch systeem van waarheden, of ze nu politiek, religieus, theologisch, of filosofisch zijn. We geloven in waarheid als bevrijding. Waarachtig leven betekent in alle eerlijkheid als vrij kind van God op weg te zijn met Jezus Christus, niet begrensd door machten en modes, maar open op het volle leven, gedreven door de kracht van de Geest. In de veertigdagentijd delen we de reis van het volk van God door de woestijn van het leven. We trekken door dorstig land, met de belofte in het hart van liefde die verder reikt dan de dood. Houd dus moed, richt je op Christus die je geroepen heeft om getuige van Gods toekomst te zijn. God heeft jou lief, sta op! Met deze bevrijdende boodschap wensen wij iedereen een gezegende vastentijd toe om straks te getuigen van een zalig Pasen.’ Aldus onze bisschoppen in hun vastenbrief, in zijn geheel te lezen op de website van de kerk, OKKN.nl

Ik wens u allen ook een gezegende Pasen, na de tocht van de Goede Week.
Piet Coemans

Kerkdiensten.

Dienst Maastricht en omgeving:

Zaterdag 23 maart om 14u00: eucharistieviering en palmwijding.

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag om 14u00 viering.

telkens in Lafelt, Ierskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum-Oostheuveld.

Zaterdag 30 maart Paasviering om 16u00 in de Sint-Albanuskerk, Pater Vanweertplein 19 Vlijtingen-Riemst, samen met dag en wooncentrum-Oostheuveld.

Dienst Eindhoven:

Zondag 24 maart -Palmzondag - om 10u00: eucharistieviering en palmwijding

Donderdag 28 maart Witte Donderdag om 19u30

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag om 19u30 viering.

Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag: Paaswake met eucharistieviering om 21u00

Zondag 31 maart – 1^{ste} paaszondag om 10u30 eucharistieviering

Tijdens de paastijd elke zondag viering om 10u30

Bij de vieringen van de Goede Week zal aartsbisschop Bernd Wallet voorgaan.

Aartsbisdom Utrecht: Chrismaviering

In de opgang naar Pasen neemt de Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag een bijzondere plaats in. Deze jaarlijkse viering, waarbij het bisdom samenkomt voor de wijding van de heilige oliën, wordt door velen als een feest van samen kerk zijn ervaren. U bent van harte uitgenodigd om de Chrismamis te komen meevieren. De eucharistieviering zal plaatsvinden in de kathedrale kerk van ons bisdom op woensdag 27 maart a.s., om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie

Oecumene in hart en praktijk

Tiruvalla Agreement

Op 10 februari jl. is in Tiruvalla (India) door de aartsbisschop van Utrecht en de metropoliet van de Mar Thoma Kerk een overeenkomst ondertekend waarmee de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Mar Thoma kerk in volledige kerkelijke gemeenschap treden.

Deze overeenkomst houdt in dat sacramenten en ambten wederzijds worden erkend en dat gelovigen van de ene kerk volledig kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven van de andere kerk.

Deze historische verzoening van kerken uit het Westen en het Oosten brengt christelijke tradities bijeen die na het Concilie van Chalcedon (451) uit elkaar groeiden. Met de wederzijdse erkenning van elkaars geloofsopvattingen,



sacramenten en ambten als volledig katholiek en orthodox is een einde gekomen aan een gescheiden bestaan van meer dan vijftien eeuwen. Dat betekent niet dat beide kerken nu ‘gefuseerd’ zijn. De autonomie en onafhankelijkheid van de lokale kerk behoort juist tot

hetgeen de Mar Thoma Kerk en de Oud-Katholieke Kerken met elkaar delen, benadrukte aartsbisschop Wallet. “Beide kerken herkennen in elkaar alles wat de kerk nodig heeft, in de viering van de eucharistie, rond de geopende Schrift, in het ononderbroken apostolische ambt en in de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325”, zei Bernd Wallet in een interview met het Nederlands Dagblad. ‘Uiteindelijk gaat het om de volheid van de verlossing in Jezus Christus en het leven uit de gaven die de heilige Geest ons schenkt”.

Interessante reportages en mooie foto's van deze belangrijke gebeurtenis vindt u op de website van de landelijke kerk: <https://oudkatholiek.nl>

Onder weg...



Striemende woorden
geslagen, vernederd
één geworden
met de aarde
een worm gelijk
Een enkele boom
in barensweeën
buigend haar kruin
met tranenvloed
beladen



Zie de mens
naakt
verdwenen
alleen
opgeruimd
tot kruis
geworden
niemand
niets

Maar zie
de verre horizon
een kleine stip
een silhouet
de dageraad
ons tegemoet
in al zijn pracht en kleur
het ochtendgloren
geboren
uit wat amper nog
zichtbaar is:



Mensen buigen
sprekend
zwijgend
een handdruk
een glimp
een kus
Vriend...!?



Eloï, Eloï
lama
sabachthani?
Mijn God,
mijn God,
waartoe
hebt Gij mij
verlaten

dat kleine silhouet
van die
is
opgestaan
van die
is
voorgegaan
van die
is
tot ons bestaan!

Kijkend naar de maand april:

Oosterhuis in Wittem

Vrijdag 5 april: Een middag rond de liederen van Oosterhuis

In april a.s. is het een jaar geleden dat Huub Oosterhuis is overleden. Aan de hand van zijn liederen gaat Jeroen de Wit op zoek naar de betekenis van deze lieddichter voor de liturgie van de christelijke kerken wereldwijd.

Waarin ligt zijn vernieuwende kracht na de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie? Enerzijds in de eigentijdse verstaanbare taal die zo verfrissend is vergeleken met de Romeinse gebeden vertaald uit het Latijn. Anderzijds in zijn nabije godsbeeld dat een verademing is na het vertrouwde maar niet meer geliefde beeld van de almachtige man met de lange baard in de hemel. Zijn gebeden passeren de revue. Maar natuurlijk gaan we (met pianobegeleiding van Jos Beunders) vooral veel liederen zingen. Tegen de klippen op, zoals de titel van een artikel van hem het aanduidde. Sommige liederen beluisteren we in hun rake meerstemmigheid. Kom dus luisteren en zingen tegen de klippen op!

Jeroen de Wit is theoloog met specialisatie liturgie en kerkmuziek. Hij was tot zijn pensionering pastor van Klooster Wittem. Hij maakte de laatste jaren besprekingen van de liederen van Oosterhuis voor www.liedboekcompendium.nl.

Jos Beunders is pianist te Borne (Overijssel) en onder meer pianist van het Twents Liturgiekoor.

Datum en tijd: vrijdag 5 april 2024 van 13.30 tot 16.30 uur

Plaats: Scala

Halverwege koffie/theepauze

Toegang: €7,50. Vrijwilligers van het klooster gratis toegang.

Aanmelden via info@kloosterwittem.nl of 043 450 1741.

Raad van Kerken Maastricht

Secretariaat: Peppelhoven 15 6225 GX Maastricht

☎ 06 40261066 ✉ ellydehaanverduyn@gmail.com

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor: de oecumenische gebedsviering

- **ter gelegenheid van de jaarlijkse koningsdagviering: zaterdag 27 april 2024 om 10 uur in de St. Jan**
- **ter gelegenheid van de jaarlijkse dodenherdenking** waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken

zaterdag 4 mei 2024 om 18.30 uur in de St. Servaasbasiliek.

Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij **in een stille tocht** van de St. Servaas naar het Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden. Leden van de Raad leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl</p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--