

Beste lezers,

Terugblik op het afgelopen jaar levert ons vele hartverscheurende beelden op.

Laat ons maar zingen over vrede, over gerechtigheid, over redding...!

'Kom op, laat ons nu toch eens even vrolijk zijn, laat ons even ons hart ophalen!'

En inderdaad: geen struisvogelpolitiek, de kop niet in het zand steken en dus: wel en wee onder ogen nemen.

Wat te denken bij de uitspraak: niets nieuws onder de zon?

Een verkeersongeluk

jonge dame stapte uit de auto

bood hulp aan politie en slachtoffer...

Autochtonen-allochtonen

onenigheid op de werkvloer

jonge man bood zich aan als tolk...

Noodsituatie

dringend vervoer nodig

buren boden hun auto aan...

Lange winteravond

uitkijkend naar de dageraad

elke avond zeg ik mijn gebeden...

Ziekenzalving, omringd door familie en vrienden

een iemand: ik ben niet zo gelovig, maar

het heeft mij geraakt...

Een kind geboren

het hart aan 't woord

wonderlijk...

Iemand zei: bij de geboorte van Jezus
vertrouwt God wereld en toekomst toe
aan ons, mensen.



Niets nieuws onder de zon...?!

Ik wens je een hartverwarmend kerstfeest met het oog op een nieuw jaar waarin
ook het goede niet aan ons oog voorbij gaat.

'Ik ben met u, alle dagen van uw leven', woord van de Heer.

Piet Coemans

Kerkdiensten

Dienst Maastricht en omgeving

Kerstviering heeft plaats op vrijdag 22 december om 10u30

in Lafelt, Ierskruisstraat 54, samen met dag en wooncentrum-Oostheuvel

Uitgangscollecte: bestemd voor Poverello, opvang daklozen in Tongeren.

Na de dienst ontmoeting in Oostheuvel.

Volgende dienst: 13 januari 2024 om 14u in Lafelt

Dienst Eindhoven:

Zondag 24 december:

- GEEN eucharistieviering om 10:30 uur

- **21:00 uur kerstavondviering** in samenwerking met geloofsgemeenschap 'De Kapel' met als voorganger Jef de Schepper en met medewerking van het koor van 'De Kapel'.

Maandag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis

- **10:30 uur feestelijke eucharistieviering**, voorganger pastoor Wim van den Berg.

Zondag 31 december 10u30 eucharistieviering

Januari 2024: elke zondag viering om 10u30

Bezoek van onze aartsbisschop B.Wallet op zondag 14 januari

800 jaar geleden



Nu, 800 jaar geleden kwam de eerste kerststal zoals wij die nu kennen, ter wereld. Het was een levende kerststal in het dorpje Greccio gelegen in het Rieti-dal ongeveer 75 km. ten noorden van Rome. De 'kunstenaar' was Franciscus

Meer hierover in Dekenaal nieuws Maastricht

<https://www.rkmaastricht.nl/index.php/2023/12/04/dekenaal-nieuws-kerstnummer/>

Uitnodiging Kerstspel "De geboorte van Jezus"

23 december 2023 om 11.00 uur in de St. Jan in Maastricht.

De Raad van Kerken Maastricht nodigt alle kinderen van 4 t/m ca. 10 jaar met hun ouders, oma's en opa's, vriendjes en vriendinnetjes uit voor een poppenspel n.a.v. de icoon van de Geboorte van Christus.

Vader Sergey van de Orthodoxe Kerk vertelt met poppen het verhaal van de Geboorte van Jezus en we zingen daar met elkaar mooie kerstliedjes bij.

In het verhaal zien jullie Maria en Jozef, de herders, engelen, de drie Wijzen uit het Oosten en natuurlijk het kindje Jezus.

Allemaal hartelijk welkom in de St. Jan.

Oecumenische dienst 14 januari 2024 om 10u in de St. Jan Maastricht.

Inzet gebedsweek voor eenheid.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl</p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--