

Beste lezer,

Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Zondag 26 november is het de laatste zondag en dan staan we weer aan het begin, de advent. De laatste zondag noemen wij in de liturgie 'zondag van de voleinding'; in de RK spreekt men van Christus Koning, heersen over de tijden heen. Wanneer een jaar ten einde loopt verschijnt de 'geschiedenis'. Balans wordt opgemaakt, wel en wee, een verschrikkelijk gebeuren, die laatste dagen, maanden. Zeggen wij ook al eens: kijk om je heen, de wereld is om zeep, het einde der tijden lijkt wel heel nabij...



Het bracht me bij een schilderij, Kruis van Jan Haen CSsR (\*1944) In de Goede Week april 2015 stond het in onze kerk in Eindhoven opgesteld. Er gaat een oproep vanuit: mensen van alle geslachten, van alle religies, van alle wijsheid, mensen van moeder aarde gevoed door lucht en water, we schreeuwen allen naar vrede en gerechtigheid, naar levenskansen voor alle leeftijden waar ook ter wereld. We vormen, we zijn het kruis van onze ellende, dragen samen het kruis. Dat we toch beseffen, dat het kruis geen tweespalt, maar eenheid bewerkt!

Elf november is in België de grote dag van herinnering aan de wereldoorlogen, aan de gesneuvelden. Moge het zijn: de gesneuvelden aan beide kanten?

In Vroenhoven (B) aan het kanaal staan twee monumenten: het monument van de oorlogsslachtoffers, van de doden, en het monument van de Wereldvredesvlam, van ons nu, de levenden. Ik wil je uitnodigen dezer dagen stilte op te zoeken, het verlangen naar verbondenheid in ons hart plaats te geven en, op welke wijze dan ook, hieraan gestalte te geven.

En wij kunnen bidden:

Het zal nog wel even duren  
eer de volken hun wapens  
zullen omsmeden tot ploegen,  
maar vandaag wil ik mijn scherpe tong  
omvormen tot een instrument van vrede.  
Het zal nog wel even duren  
eer de wolf en het lam  
zullen samenwonen,

maar vandaag wil ik de vreemde in ons midden  
met nieuwe ogen bekijken.  
Het zal nog wel even duren  
eer de kennis van God  
het hele land zal vervullen,  
maar vandaag wil ik bidden  
dat Hij mij mag leiden op de weg van de vrede  
(Uitgelezen gebeden, Halewijn 2003)

Piet Coemans

Graag geef ik nog een beschrijving van het kruis van Jan Haen, ons aangereikt door Jeroen de Wit. In de loop van de geschiedenis zijn er veel triomfkruizen gemaakt. Pater Jan Haen heeft veel kruizen geschilderd, maar daarin gaat het nu juist niet om de triomf. Hij schildert heel vaak de lijdende mens: de verachte mens, de mens die verraden is en vervolgd wordt om zijn huidskleur, zijn geaardheid, zijn religie. Het is de vernederde Christus die we vandaag de dag nog steeds in de straat zien en op het televisiescherm in de huiskamer. Het kruis is oorspronkelijk geschilderd voor het stiltecentrum voor het Katholiek militair vormingscentrum in Amersfoort. Men wilde daar graag een kruis plaatsen. Maar het stiltecentrum was bedoeld voor mensen van alle religies. We zien een blauwe zee, een bruin-groen landschap en een blauwe hemel, symbolen van de marine, de landmacht en de luchtmacht. Op de dwarsbalk zien we boeken: boeken die het eeuwig menselijk zoeken symboliseren naar de zin van het leven. Deze boeken staan op een muurtje: de muur die ieder in zijn leven tegenkomt en waar je overheen moet. Over die achtergrond zijn dan symbolen geschilderd van de verschillende religies: een Afrikaans schild dat staat voor het animisme, het levenswiel van het Boeddhisme, de davidster van de joden, de halve maan van de Islam, de ying-yang van Tao en het symbool van het Humanisme. Het gaat hier niet om een pretentie van het christendom alsof het Kruis van het Christendom beter is, of alle religies zou omvatten. Juist niet. "Mij ging het er om", zegt pater Haen, "dat het kruis het symbool is van ons christenen en dat je, om het christendom goed te doorgronden, respect moet hebben voor de aarde, de lucht, het water en voor andere levensbeschouwingen. Anders wordt het met dat kruis ook niks."

## **Kerkdiensten**

### **Dienst Maastricht en omgeving**

*Eucharistieviering op zaterdag 11 november om 14u00*

*Eucharistieviering op zaterdag 2 december om 14u00 – 1<sup>ste</sup> zondag van de advent*

*Kerstviering op vrijdag 22 december om 10u30*

met woon- en dagcentrum van Oostheuvel

Na de dienst ontmoeting in Oostheuvel.

Kerk Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B

**Parochie Eindhoven** - Parochiekerk Jan Duikerlaan Eindhoven

***Dienst: elke zondag van november en december***

### **Utrechtse geestelijken met partners samen op 8 november II.**

Feest van Sint-Maarten en/of feest van de Utrechtse geestelijken. Jaarlijks heeft de ontmoeting van de Utrechtse geestelijken met hun partners plaats rond 11 november, indachtig de patroonheilige van Utrecht, Sint-Maarten. Na een cultureel-ontspannende middag volgen de vespers in de Kathedraal waarna een receptie voor alle aanwezigen, met aansluitend een diner voor de geestelijken van het bisdom met hun partners. Dit jaar was het wel een bijzondere ontmoeting en wel om drie redenen.



Na de vesperdienst werd een schilderij van emeritus-aartsbisschop Joris Vercammen gepresenteerd. Zo komt hij in de rij van de aartsbisschoppen van Utrecht met een uitstraling van de hem eigen bevlogenheid, gestalte gevend aan zijn wapenspreuk: dat zij leven mogen hebben in overvloed. Onderaan rechts merk je het herderstasje, hem een zeer dierbaar symbool.

Tijdens de diner werden Tjeerd Visser en zijn echtgenote verwelkomd in de kring. Tjeerd werd op 10 september opgenomen in de OK en geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de Oud-Katholieke parochie in Hilversum, alwaar de aartsbisschop hem de acte van incardinatie overhandigde.



Foto: Parochie Sint-Vitus Hilversum bij de installatie tot pastoor

En ook Thelma Schoon kreeg welverdiende felicitaties: als diaken voor de eerste maal in de kring en vorige maand 'in de nacht van de theologen' uit zeven kandidaten verkozen tot Jonge Theoloog des Vaderlands.



Jonge theologen zijn de bruggenbouwers tussen de vragen van de jeugd en diepgaande theologische inzichten. Ze maken theologische thema's boeiend en begrijpelijk. Daarom wordt er (vrijwel) elk jaar gestreden om de eervolle titel van Jonge Theoloog des Vaderlands, waarbij studenten en alumni van diverse

opleidingsniveaus, zowel van de universiteit als het hoger beroepsonderwijs, deelnemen. Thelma studeerde af aan het Oud-Katholiek Seminarie en werd afgelopen jaar als diaken gewijd. Als twintiger, docent, diaken en jongerenpastor, balanceert ze behendig tussen de wereld van de kerk en de maatschappij. "Mijn vrienden vragen me weleens: de kerk, hoe kóm je erbij? En in de kerk wordt me gevraagd: Wat houdt jongeren bezig?" Deze mix van werelden maakt haar leven en haar theologie opwindend. Want zoals ze zegt: "Spanning inspireert, vooral als ze blijft bestaan. Theologie wordt pas echt interessant als het spannend wordt." Thelma wil als jonge theoloog werken aan 'Project Levenskunst'. Daarin voert ze gesprekken met mensen in een klooster, een omgeving van stilte en geloof. Naar aanleiding van die gesprekken, wil ze inspirerende brieven schrijven aan 'kerk en wereld'. Thelma "Ik wil laten zien dat het mogelijk is om jong te zijn, midden in de wereld te staan en dat je tegelijkertijd christen kunt zijn. Dat jongeren openlijk hun geloof kunnen ervaren, dat wil ik laten zien." (Nieuwsberichten website OKK)

Wij wensen allen het allerbeste bij hun werkzaamheden in Gods wijngaard.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – <a href="mailto:piet.coemans@skynet.be">piet.coemans@skynet.be</a> Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 <a href="mailto:wim.vandenberg@okkn.nl">wim.vandenberg@okkn.nl</a> Leonie van Straaten 0621658754 <a href="mailto:leonie.vanstraaten@okkn.nl">leonie.vanstraaten@okkn.nl</a></p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777  <a href="http://www.Eindhoven.oudkatholiek.nl">www.Eindhoven.oudkatholiek.nl</a> Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--