

Augustinus schrijft:

‘Ben je op goud belust? God heeft het gemaakt. Ben je uit op zilver? Hij heeft het gemaakt. Wil je meer personeel? God heeft ze geschapen. Wil je meer vee hebben? God heeft die dieren geschapen. Ben je uit op bezit? Dat heeft Hij ook gemaakt. Maar waarom ben je alleen maar uit op wat Hij heeft gemaakt? Ontvang Hem zelf, de Maker.’*

Hij verruimt onze blik en neemt ons als het ware mee op reis, een innerlijke reis. Allen leven we met verlangens, voor allen zijn er levensnoodzakelijke dingen. Allen kennen mensen waaraan ze zeer gehecht zijn. Wij allen...

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijs zijn naam. Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur, gij wolken en dromen, nachten dag en duur... de slang en de vis, de vogel en de leeuw... gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem.

(O.K.Geangboek lied 525). Doorheen de schepping treedt Hij ons als het ware tegemoet. Wanneer wij ons te rusten leggen in een bed, opstaan, aan tafel gaan, werken in de tuin, door het bos lopen, hout hakken, werken met wat ons in handen is gegeven, laten we beseffen dat wij over dit alles niet zomaar naar eigen vermogen en goeddunken beschikken. God heeft ermee te maken, Hij komt ons tegemoet in al wat ons omringd, in het werk van onze handen.

Laten we even stil worden, waar we ook gaan of staan, de handen spreiden, open en ontvankelijk, biddend prevelend: kom Heer God, kom... De ogen zullen kijken met het hart, de oren horen achter de woorden, de handen tastend voelen wat leven is... Kom, heer God, kom... alles wordt nieuw.

Dankend en lovend bidden we met psalm150**:

Halleluja

Loof God in heel zijn heiligdom

loof God in zijn grootse schepping;

loof God om zij oneindigheid,

loof God in al zijn daden

loof God met hoorngeschal,

loof God met citer en harp,

loof God met trommels en dans,

loof God met snaren en fluit,

loof God met slag instrumenten,

loof God met klinkende bekkens.

Ja, allen die ademen, leven,

loof God, loof Hem, loof Haar

Halleluja!

Ik wens je veel vreugde en vrede.

Piet Coemans

* 365X Augustinus, zijn mooiste citaten.

**Francien van de Beek, Ik groet het licht, de psalmen uit hun schaduw

Kerkdiensten

Dienst Maastricht en omgeving

Eucharistieviering op zaterdag 12 augustus om 14u00

Volgende dienst: zaterdag 16 september

In kerk van Lafelt, Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst samen met dagcentrum-Oostheuvel

Na de dienst ontmoeting in Oostheuvel.

Parochie Eindhoven

Dienst:

elke 1^{ste}, 2^{de}, 3^{de} en 5^{de} zondag van de maand dienst om 10u30.

Parochiekerk Jan Duikerlaan Eindhoven

Uitstap met de parochie op 3 september naar Culemborg.

(daardoor GEEN viering in onze eigen kerk)

Het programma is als volgt:

10:00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

11:30 uur Koffie/thee in de tuin, lunch (zelf meenemen)

13:45 uur Klein concert door het Byzantijns Mannenkoor

14:45 uur Rondleiding door de kerk en gesprek over de geschiedenis van de parochie en hoe het is om in deze tijd samen kerk te zijn

15:30 uur Barbecue en informeel samenzijn

17:00 uur Afsluiting

U kunt zich voor dit uitstapje aanmelden uiterlijk 26 augustus door een mail te sturen naar okk.ehv.secretaris@gmail.com of te bellen naar 06 49420093 (secretaris Feli Platzer)

Landelijk

Op zondag 27 augustus a.s. zal Thelma Schoon tot diaken gewijd worden door aartsbisschop Barend Theodoor Wallet. De wijding heeft plaats in de kathedraal in Utrecht en vangt aan om 10u00

Op zondag 3 september a.s. zal Sandra van der Helm diaken gewijd worden door bisschop Dirk Jan Schoon. De wijding heeft plaats in de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar en vangt aan om 14u30.

Uitnodiging Publieksdagen Covida Oostheuvel 8,9 en10 september.

Mede dankzij Oostheuvel kunnen maandelijks onze diensten doorgaan in de kerk om samen met de bewoners te danken en te vieren. Na de dienst genieten we van de gastvrijheid van Oostheuvel voor een kopje koffie en versnapering. De publieksdag is een gelegenheid om nader kennis te maken met het dag- en wooncentrum. Op 10 september is er ook gelegenheid voor een rondleiding.

Wie meer wil weten over deze dagen of wil deelnemen aan een rondleiding op zondag 10 september kan contact op nemen met Oostheuvel 003212451291 of met Piet Coemans 002312456945.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl</p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--