

Onlangs bracht ons een wandelpad naar het doorkijkkerkje in Borgloon (B). Prachtig gelegen in het heuvellandschap waar de vogels kwetteren en vlinders en bijen wedijveren, kun je genieten van het verre zicht. Wandelaars en fietsers komen en gaan. 'O is het dat maar!' hoor je de ene zeggen en hij heeft het snel bekeken; de andere: 'wat een pracht!', en hij kijkt en kijkt door het kerkje heen. De ene geniet van zijn meegebracht sapje, de andere gaat peinzend zitten.



Het doorkijkkerkje... een raamwerk van staal vormen de voegen, en waar de baksteen moet zitten is het open ruimte. Je blik, beschermt door het geraamte, gaat door de muren heen en wat buiten is, komt naar binnen, komt je tegemoet, lokt je naar buiten: open, transparant en toch veilig.

Even moest ik denken hoe wij kerk zijn, wat beheerst ons denken en doen? Wanneer sluiten

wij ons angstvallig op in een krampachtige visie op God en goed, en zijn we geneigd snel elke openheid toe te metselen in de mening dat we ons have en goed veilig stellen en van de ondergang redden. Wanneer stellen wij ons open, een grotere gastvrijheid? Mag de ander binnen, lokt de ander ons naar buiten, is ieder welkom aan de tafel en kunnen wij samen genieten van wat ons gegeven is, zelfs de eigen geur en kleur. Hij toch is onze God, hoe onze naam ook is!

Ik wens jullie samenkomsten met grote gastvrijheid. Piet Coemans

Halleluja!

Loof jullie mensen van God
loof de naam van God.

De naam van God is gezegend,
van nu tot in eeuwigheid.

Van zonsopgang totdat zij daalt,
zal zijn naam geprezen zijn.



God stijgt boven ons uit;
ja hemelhoog is zijn glorie.
Wie is zo groot als God,
die alles overziet,
die let op ons doen en laten?

Wie is er zoals Hij?

De arme mens richt Hij op,
Hij trekt hem uit zijn ellende,
zodat hij weer kracht in zichzelf vindt
en zich thuis voelt bij zijn volk.

Wie onvruchtbaar is,
geeft Hij een thuis,
als een blijde moeder van kinderen.

Halleluja

(F.van de Beek, ik groet het licht, de
psalmen uit hun schaduw, Psalm 131)



Dienst Maastricht en omgeving

Eucharistieviering samen met de bewoners van Oostheuvel

Zaterdag 8 juli om 14u00.

Zaterdag 12 augustus om 14u00

Kerk: Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B

Dienst Eindhoven:

1^{ste}, 2^{de}, 3^{de} en 5^{de} zondag van de maand dienst om 10u30.

Slavernij

In de vastenbrief 2023 haalden onze bisschoppen o.a. drie punten aan die dit jaar bijzonder onze aandacht vragen: verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht in 1723, Het synodale proces dat onze rooms-katholieke zusters en broeders begonnen zijn en de afschaffing van de slavernij. Over dit derde punt schrijven zij:

We gedenken in Nederland dit jaar dat de slavernij 150 jaar geleden officieel werd afgeschaft. De minister-president bood voor dat besmette verleden zijn excuses aan. Op 30 juni vierden de kerken samen 'de verbreking van de ketenen'. Ook bij deze herdenking gaat het niet alleen om iets uit het verleden. Jazeker, de gevolgen van de slavernij van toen worden ook vandaag de dag door nazaten van de tot slaaf gemaakt en nog altijd ondervonden. Maar het onderliggende idee, dat sommige mensen door bepaalde kenmerken minder waard zouden zijn dan andere mensen en daarom ook minderwaardig behandeld zouden kunnen worden, dat idee is nog altijd springlevend en uit zich in racisme, vreemdelingenhaat, homohaar. In combinatie met een geglobaliseerde economie die nooit het persoonlijke gezicht van een mens ziet, maar alles wat leeft degradeert tot gebruiksvoorwerp in een winstgevend productieproces, leidt de ongelijkwaardigheid van mensen tot moderne vormen van slavernij – bijvoorbeeld in landen waar onze kleding goedkoop wordt gemaakt of toeristen uit oost of west aan hun goedkope gerief komen. Hier tegenover staan bewegingen binnen en buiten de kerken die meer eenvoud en duurzaamheid voorstaan en respect voor alle mensen en alles wat God geschapen heeft. Om niet uit te komen bij iets dat kleiner is dan het koninkrijk van God, zijn we luisterend en actief onderweg met allen die verlangen naar recht en vrede en heelheid van de schepping.

Met welke keuzes in ons eigen leven kunnen wij bijdragen aan een wereldwijde rechtvaardige samenleving? Hoe kan jouw parochie meer dienend in de wereld staan? Wat is jouw gebed voor je stad of dorp? Met de vragen die wij hierboven formuleerden nodigen wij u uit voor onderling gesprek.

De zeven-jaarlijkse Kroningsfeesten in Tongeren



Tongeren, de oudste stad van België, is tevens het oudste Maria-oord aan deze zijde van de Alpen. Hier werden reeds in de middeleeuwen heiligdomsvaarten georganiseerd. Toen in 1890 het beeld van Onze-Lieve-Vrouw “Oorzaak Onzer Blijdschap” gekroond werd besloot de Tongerse bevolking de heiligdomsvaarten uit te bouwen tot zeven-jaarlijkse Kroningsfeesten. De 19de editie in 2023 kent zijn hoogtepunt in de week van 2 tot 9 juli. In een processie en een avondspel waaraan drieduizend Tongenaren deelnemen, maar ook in

pontificale eucharistievieringen, concerten, optredens én een prachtige straatversiering drukt Tongeren zijn verering uit voor Onze-Lieve-Vrouw “Oorzaak-Onzer-Blijdschap”. Processie en avondspel vinden plaats op zondag 2 juli en 9 juli heeft de processie plaats om 15u00 en het avondspel om 22u30. Op dinsdag 4 juli en vrijdag 7 juli heeft de processie plaats om 19u00 en het avondspel om 22u30. Verder heet elke weekdag een eigen programma (website Kroningsfeesten Tongeren)



In 1982 ontstond de idee tot een samenwerking tussen de comités die zeven-jaarlijkse feesten organiseren: Hasselt, Tongeren, Maastricht en Susteren. Vanaf 1988 werd dit idee in de praktijk omgezet

| | | |
|---|--|--|
| <p>OKKN Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl</p> | <p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p> | <p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p> |
|---|--|--|