

Beste lezers

We zijn reeds halverwege de veertigdagentijd. In Oostheuvel trof ik deze collage



aan: anekdotes, gebeurtenissen,... door een groepje samengesteld. Wij herkennen enkele beelden: Franciscus: gedreven man; ziekenhuis: verzorging; aan tafel: eten, drinken, verzoening; foto's o.a. van een vroegtijdig overleden begeleider-collega,... momenten die blijkbaar indruk hebben gemaakt, uitzicht hebben gebracht, onuitwisbare herinneringen. Samen sprekend komen ze weer naar boven, worden ze weer even tot leven gebracht. Zulke momenten bevatten een kracht, zij werken genezend, zij dragen een belofte, verwijzend naar toekomst. Dat doet goed.

Met Dag Hamerksjöld mogen wij spreken van 'merkstenen'. * Hij schrijft: *'merkstenen, een woord, een beeld, een zin, een verhaal, een ontmoeting ... het blijft nazinderen in het hart ten minste zo het de tijd krijgt om het hart te vullen, om overwogen te worden'.*

Wanneer we de levensverhalen van Jezus beluisteren, ook in deze veertigdagentijd, zijn er momenten die een mens kunnen raken. Neem de berg Thabor (Matteüs 17,1-9), midden in zijn levensverhaal verschijnt Hij lichtend, hoopvol in samenspraak met zijn geschiedenis: Mozes de leider en Elia de profeet. Schitterend staat Hij er, met de leerlingen, met de eerste christenen, met ons midden het leven van vreugde en aanvechting, van vermeend succes en liefde, vastberaden kijkend naar de toekomst. Of die Samaritaanse in ontmoeting met Jezus aan de bron, de put van Jakob (Johannes 4,5-42): wat een ommekeer heeft daar plaats, wat een grensverleggend gedrag én tussen mensen én tussen mens en God. En neem de opwekking van Lazarus (Johannes 11,1-44): zoveel zeggend over de toekomst van de mens, een merksteen al was het die ene zin: 'Jezus breekt uit in tranen. De Judeeërs zeiden toen: zie eens hoe bevriend hij met hem was!' (Naardense Bijbel Joh. 11,35-36) Een detail in het hele verhaal, maar blijkbaar zo pakkend dat het een plek kreeg in het relaas over "leven en sterven en leven", over de plek van Jezus op een cruciaal moment in de levensgeschiedenis van mensen. Merkstenen!

Kennen wij ook zo sterke momenten, nemen wij de tijd om ze in ons hart te laten wonen? Kennen wij ook zo sterke momenten met Jezus, een uitspraak van Hem, een woord, een verhaal... Mag het in ons hart wonen, wortel schieten in ons leven en ons vruchtbaar maken tot welzijn en vreugde? Neem je tijd...!

Ik wens je een goede opgang naar Pasen!

*Dag Hamerksjöld (1905-1961) was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Op een vredesmissie verongelukte hij met zijn vliegtuig boven Congo in 1961, een ongeluk waarvan nog steeds vermoedt dat er kwaad opzet was. Tot ieders

verbazing had hij een dagboek nagelaten, een dagboek waarin zijn geloof ter sprake komt. Het draagt de titel: Merkstenen.

Kerkdiensten

Dienst Maastricht en omgeving in Lafelt-Riemst B, Ierskruisstraat 54, samen met bewoners - Oostheuvel

Zaterdag 1 april om 14u00: viering van Palmpasen

Vrijdag 7 april om 13u30: Goede Vrijdag viering

Zaterdag 8 april om 14u00: Paaswake

Dienst Eindhoven:

Tijdens de veertigdagentijd: elke zondag van de maand dienst om 10u30.

Viering van Schuld en Vergeving 30 maart: 19u30 – 20u30 Voorganger pastoor Wim van den Berg Lezing psalm 130 Evangelie Matteüs 18, 21 - 3

Goede Week:

2 april: Palmzondag 10u30 eucharistieviering.

6 april: Witte Donderdag 19u30 eucharistieviering.

7 april: Goede Vrijdag 19u30 Dienst Schrift en gebed.

8 april: Stille Zaterdag 21u00 Paaswake - eucharistieviering met medewerking leden van Strijps Kamerkoor.

9 april: Paaszondag 10u30 eucharistieviering.

Tijdens de Paastijd: elke zondag van de maand dienst om 10u30.

Uitnodiging voor de chrismamis in Utrecht, Willemsplantsoen 2

Zusters en broeders in Christus, Bij de opgang naar Pasen, neemt de Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag in de kathedrale kerk van het bisdom een bijzondere plaats in. Graag nodig ik u allen dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De viering zal plaatsvinden op woensdag 5 april a.s., om 19:30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken in het centrum 'In de Driehoek'. Feest van samen kerk zijn Voor veel gelovigen is deze jaarlijkse viering, waarbij het bisdom samenkomt voor de wijding van de heilige oliën, een feest van samen kerk zijn. Tijdens de viering worden het heilig Chrisma, de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken gewijd, om te worden gebruikt als sacramenteel teken van de goedheid van de Heer. Allereerst voor hen die in de komende Paastijd in onze kerken gedoopt en gevormd zullen worden, vervolgens ook in de bediening van deze sacramenten alsook van ziekenzalving en wijdingen in de rest van het jaar.

Vastenactie: het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM (internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo.

In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een

vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen heeft verdreven. Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding. De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré (Anglicaanse bisschop), ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen. Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Men kan ondersteuning bieden door bijdrage na de kerkdienst of overschrijving op rekening van de parochie met vermelding: vastenactie. Hartelijk dank

Herderlijk schrijven Vastentijd: vandaag is het de dag van het heil. (een overzicht)

Naast een aanhalen van de huidige leefomstandigheden wereldwijd, spreken de bisschoppen over drie bemoedigende momenten:

- We gedenken dit jaar de 300^{ste} verjaardag van de verkiezing van Cornelis Steenoven tot aartsbisschop van Utrecht. Met zijn verkiezing en wijding kozen katholieken in de Republiek voor een eigen weg, waarvan men wist dat die door het centrale kerkgezag in Rome niet zou worden goedgekeurd.
- We verheugen ons over het synodale proces dat onze rooms-katholieke zusters en broeders zijn begonnen.
- We gedenken in Nederland dat dit jaar de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft.

In hun schrijven geven zij ons volgende vragen mee:

Met welke keuzes in ons eigen leven kunnen wij bijdragen aan een wereldwijde rechtvaardige samenleving?

Hoe kan jouw parochie meer dienend in de wereld staan?

Wat is jouw gebed voor je stad of dorp?

Met de vragen wie wij hierboven formuleerden nodigen wij u uit voor onderling gesprek... en persoonlijk zelfonderzoek.

We komen nog terug op deze herderlijke brief. Hij is te lezen op de website van de kerk en kan ook aangevraagd worden in de parochie.

In bijlage: een uitnodiging ter ondersteuning van Oostheuvel, onze kerkplek, waar wij na elke dienst steeds gastvrij ontvangen worden.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl</p>	<p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040- 2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--