



Schoeisel van geloof, hoop en liefde

Na een zomer die nooit leek op te houden, met temperaturen die regelmatig moeilijk uit te houden waren, ben ik nu toch enigszins overvallen door de herfst die van de ene op de andere dag haar intrede deed. We liepen al langer in het bos over de dode bladeren, maar dat was een akelig gevolg van de droogte: bomen laten dan eerder hun bladeren vallen om te overleven. Maar nu is het dus echt herfst geworden, met veel regen, wind en lage temperaturen. Eigenlijk kan ik enorm genieten van dit seizoen, met de frisse lucht en de prachtige kleuren. Het nodigt uit om naar buiten te gaan en mij te verwonderen over de schoonheid van de schepping en het grillige weer van deze tijd. Maar dit jaar is het allemaal wat minder zorgeloos. En daardoor zijn we misschien ook wel overvallen. Want met de dalende temperatuur voelen we de stijgende energieprijzen meer en meer. En moeten we het eens worden over de hoogte van de verwarming, thuis en ook in de kerk. Dat zijn eigenlijk vragen waar we helemaal niet mee bezig willen zijn, maar het is wel de werkelijkheid. Gelukkig staat niemand er echt alleen voor: we kunnen ons warmlopen met een goed gesprek als we elkaar ontmoeten. We mogen ons verwarmen aan elkaars hartelijkheid en aan de vieringen. En we mogen ons hart openen voor diegene die concreet in nood zijn, zodat niemand letterlijk in de kou hoeft te staan. Ook al heeft de herfst ons overvallen, als christenen en als parochie zijn we in wezen op alle weersomstandigheden voorbereid. Dat mag ons bemoedigen, om met de stevige schoenen van geloof, hoop en liefde in het leven te staan en met alle zorgen toch van dit seizoen te genieten.

Leonie van Straaten, assistierend pastoor

Parochie

Lezing over inclusief christen zijn – Gender

Gender gaat over gedrag en rolpatronen die een samenleving toeschrijft aan elke sekse. Bijvoorbeeld dat er verwacht wordt dat meisjes 'lief' zijn en jongens 'stoer'. Dit gaat vaak zo onbewust dat we vergeten dat gender cultureel bepaald is. De lezing op donderdag 20 oktober (19.30 – 21.00) zal gehouden worden door Marco Derks. Marco is werkzaam als zelfstandig theoloog op het terrein van religie en gender en als assistierend pastor in de parochie Gouda. U kunt zich voor deze lezing aanmelden bij Herman Ueffing (herman@ueffing.nl / 06-42185123)

Kaleo weer van start

Alweer wat jaren geleden is het dat we Kaleo-avonden hebben gehouden. Dit parochiejaar zullen we deze avonden weer oppakken. Aan de hand van het boek 'De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Een inleiding' gaan we met elkaar in gesprek om ons geloof, onze vragen en twijfels met elkaar te delen. Vanaf november starten we ermee; steeds op de vierde donderdagavond van de maand. Mocht u interesse hebben om mee te komen praten en luisteren dan kunt u contact opnemen met pastoor Wim. (*Kaleo betekent 'de stem van iemand die roept' of 'stem' of 'geluid' of 'roeping'. In het Grieks, in de Bijbel, wordt het gebruikt om door God geroepen en uitgenodigd te worden.*)

Voedselbank

Wekelijks staat er een mand klaar in de hal van de kerk om daarin levensmiddelen te verzamelen voor medemensen, die de 'gewone boodschappen' zelf niet

(meer) kunnen betalen. Wij kunnen niet in elkaars portemonnee kijken en wellicht heeft niet ieder van ons het zo breed dat hij of zij ook andere mensen kan laten delen in de maaltijd. Toch, bij deze, nog even een schriftelijke aanmoediging om eens per maand extra te denken aan onze behoeftige medemens als dat wel mogelijk is. U kunt het artikel van de maand doneren, dat zo mooi bij de mand staat geschreven, ter herinnering én aansporing! Dan zullen Herbert en Feli er zoals altijd zorg voor dragen, dat de gaven bij de Voedselbank komen.

Samen eten

Maandelijks is er op de 4e of de laatste woensdag van de maand 'samen eten'. U vindt de juiste datum altijd in de agenda onderaan de Nieuwsbrief. Op 26 oktober a.s. is de maaltijd weer in La Vita è Bella, om 18.00 uur. Tijdens de coronajaren is deze gezamenlijke maaltijd niet doorgegaan. We zijn weer aan het 'opstarten'. En daarom bij deze nog eens de vraag gesteld: vindt u, vind je het ook nog steeds een goede mogelijkheid elkaar op deze wijze te ontmoeten? Het is een kans om er even uit te zijn en we komen vaker tot het delen van verhalen die ons tijdens het eten 'te binnen schieten' – en wat fijn is om te delen! Kom dan met ons mee en eet extra smakelijk met elkaar! (opgeven graag tevoren is nodig om te reserveren).

Uitgangscollecte voor ontwikkelingssamenwerking

Op de derde zondag van deze maand wordt uw bijdrage gevraagd voor ontwikkelingssamenwerking. 'Eén kerk of geen kerk,' zei lang geleden een penningmeester van onze kerk bij de invoering van de centrale honorering van de geestelijken. 'Eén wereld of geen wereld,' zou je tegenwoordig kunnen zeggen. De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen voor andere delen van onze planeet. Klimaatverstooring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar te maken en kunnen dan ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief te kunnen doen is er wederzijds begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot stand komt. Voor dat werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van zondag 16 oktober. Als één kerk hebben we het tot nog toe gered; als één wereld kunnen we het redden.

Kerk in stad & regio

Parochie in Stadsdeel Woensel-Zuid (vervolg)

Vanaf de maand september tot half oktober worden (zijn) diverse zogenaamde Atelier-sessies gehouden met als doel het formuleren van praktische doelstellingen en dito activiteiten voor Woensel-Zuid opdat het voor de bewoners een goede wijk om te wonen wordt, in alle opzichten. En dat zijn er veel. Het is ook hard nodig, want veel mensen zitten in de knel of op een dood spoor. Er wordt hard aan gewerkt. Op een van de laatste sessies zal

ondergetekende ook aanwezig zijn: op 13 oktober met als thema 'Hier gaan we voor'.

U hoort van het vervolg en van de voorgenomen activiteiten, waar wij vanuit onze parochie ook een steentje aan kunnen bijdragen, o.a. met een Dialooggroep. *(wordt vervolgd)*

Herman Ueffing

Luchthavenpastoraat: de rij

Vanwege de drukte en het feit dat er minder personeel beschikbaar is bij de beveiliging, staan er lange rijen bij Eindhoven Airport. Wij hebben allemaal wel eens in de rij gestaan. Dat kan op veel verschillende manieren. Op een ongeduldige zenuwachtige manier. Of op een ontspannen prettige manier. Op Eindhoven Airport is het goed georganiseerd, er is informatie beschikbaar en de rij schiet op. Bovendien is er als je geluk hebt livemuziek aanwezig. Dat alles helpt om het staan in de rij ontspannen te maken. Als ik mensen spreek die in de rij staan, zijn ze over het algemeen goed gehumeurd en vinden het leuk even een praatje te maken, te vertellen over hun bestemming. Eén vrouw begon te vertellen over de ziekte van haar moeder. Dat gesprek duurde wat langer, en toen heb ik een stukje met haar meegelopen. Meegelopen in de rij, meegelopen in haar situatie. Het was wel niet een tweede mijl, maar toch, het was een stukje meelopen met datgene wat deze vrouw doormaakte in haar leven. Dat is wat luchthavenpastoraat is, maar ook pastoraat in het algemeen. Een eindje meelopen.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

Agenda

*De Voedselbank vraagt voor deze maand: **Bakmeel***

Zo 02-10 Zondag na Pinksteren 22

10u30 – 12u00 Eucharistieviering

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1^{ste} lezing Habakuk 3, 2 en 16-19

Graduale Psalm 37, 1-11

2^e lezing 2 Timotëus 1, 6-14

Evangelie Lucas 17, 5-10

Do 06-10

10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Oase

Zo 09-10 Zondag na Pinksteren 23

10u30 – 12u00 Dienst van Schrift en Gebed
 Voorganger lector Herman Ueffing
 1^{ste} lezing Ruth 1, 1-19a
 Graduale Psalm 113
 2^e lezing 2 Timoteüs 2, 8-15
 Evangelie Lucas 17, 11-19

Do 13-10

10u00 – 11u45 Kerkbestuur
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch

Zo 16-10 Zondag na Pinksteren 24

10u30 – 12u00 Eucharistieviering
 Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
 1^{ste} lezing Genesis 32, 23-32
 Graduale 121
 2^e lezing 2 Timoteüs 3, 14 – 4,5
 Evangelie Lucas 18, 1-8
Uitgangscollecte Ontwikkelingssamenwerking

Do 20-10

10u30 – 12u00 Bijbelgroep
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Lezing 'Inclusief christen zijn - Gender' Marco Derks

Zo 23-10 Zondag na Pinksteren 25

Inspiratiebericht op website en via email

Wo 26-10

18u00 – 20u00 Samen eten in La Vita è Bella
 Wattstraat 70 Eindhoven
 Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
 (herman@ueffing.nl)

Do 27-10

10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en Lunch
19u30 – 21u00 Liturgiecommissie

Zo 30-10 Viering van Allerheiligen

10u30 – 12u00 Eucharistieviering
 Voorganger pastoor Wim van den Berg
 1^{ste} lezing Wijsheid 3, 1-9
 Graduale Psalm 138
 2^e lezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17
 Evangelie Matteüs 5, 1-12

Ma 31-10

14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 02-11 Allerzielen

19u30 – 20u30 Vesperviering
 Voorganger pastoor Wim van den Berg
 Lezing Johannes 5, 24-27

Do 03-11

10u30 – 12u00 Vrijwilligersbijeenkomst
10u30 – 12u00 Open Kerk
12u00 – 13u00 Middaggebed en verzorgde Lunch
19u30 – 21u00 Oase

Zo 06-11 Feest van de H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

10u30 – 12u00 Eucharistieviering
 Voorganger Wim van den Berg
 1^{ste} lezing Jesaja 52, 7-10
 Graduale Psalm 96
 2^e lezing Hebreëën 13, 7-17
 Evangelie Matteüs 25, 14-34

Belangrijke gegevens**Adres kerk**

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
 Boschdijk 354
 5622 PA Eindhoven
 tel: 040-2370777

<https://eindhoven.oudkatholiek.nl>

Pastoor Wim van den Berg

wim.vandenberg@okkn.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten

leonie.vanstraaten@okkn.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans

piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing

herman@ueffing.nl / 06-42185123

Secretaris Feli Platzer

okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

Penningmeester Gerrit Coppens

gerrit.coppens@gmail.com / 06-44836465

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven

Veilige Kerk

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/>
 OKKN vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84

- zie verder: <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/>