

Beste lezer,

Deze week overviel mij een heuze confrontatie, wellicht niet zo nieuw maar toch. Kerstmis wordt gevierd, gelukkig kan het dit jaar, de veiligheid in acht nemend, in Oostheuveld, woon- en werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. De voorbereidingen worden getroffen voor de viering. We kijken ernaar uit. Maar helaas een schaduw komt over de kribbe: Jean, een van de bewoners, is gestorven en donderdag heeft de afscheidsdienst en de uitvaart plaats. Vaker worden wij in het leven geconfronteerd met zulke situaties, geboorte en dood nabij, vreugde, uitzien naar en lijden, ontgoocheling zo aanwezig. De situatie brengt me naar de kerststal van Rogier Van der Weyden. Hij weet het kerstgebeuren prachtig in kleur te zetten met een merkwaardig detail: in de nok



van de kerststal brengt hij een kruisbeeld aan. Pas geboren is het eind al in zicht, of dienen wij andersom te kijken: vanuit het eind is het begin in beeld. Hij, die Messias, die Redder, wie is hij, wat heeft hij in petto voor ons. Hij, van in de moederschoot, zijn grootheid belicht vanuit sterven, ja, een sterven voor wie en wat, een leven gegaan, hoe en voor wie en wat. Vanuit de verrijzenis komt alles aan het licht. En wat is zijn

grootheid geweest: trouwe liefde tot op het kruis en daarom heeft God Hem zeer verhoogd, is Hij de eerste van ons allen, ... Begint het leven van Jezus bij de geboorte, een nieuwe geboorte zal plaats vinden in zijn sterven en dood.

Kijkend naar het kerstgebeuren wordt onze blik gericht op de toekomst en wellicht is zonder die blik het kerstgebeuren een eendaags vlieg, een heerlijk feest waarvan ieder wel warm wordt, maar helaas van korte duur is.

Iemand zei: de komst van Jezus heeft driemaal plaats: 1^{ste} maal bij zijn geboorte, 3^{de} maal bij zijn wederkomst en tussenin elke keer dat Hij aanwezig mag komen in mij.

Moge het wel eens vaker in ons hart 'kerstmis' zijn. Zelfs op zijn donkerste momenten zal dan het leven niet zonder licht zijn!

Ik wens je gezegende dagen bij kerst en nieuwjaar en nog vele dagen.

Piet Coemans

Rogier van der Weyden (aanvankelijk Frans: *Roger de le Pasture*) (Doornik, 1399/1400 — Brussel, 18 juni 1464) was een Vlaamse kunstschilder die gerekend wordt tot de school der Vlaamse Primitieven.

Diensten parochiekerk Eindhoven

Helaas vervallen alle diensten tot half januari. We kunnen de vieringen volgen vanuit de kathedraal in Utrecht. Ook bieden wij elke zondag een korte overweging.

Wij blijven also verbonden met elkaar en vergeten niet elkaar mee te nemen in gebed. Volgens laatste bericht kunnen er weer diensten doorgaan vanaf 16 januari.

Dienst

Dienst Maastricht en omgeving

Eucharistieviering zaterdag 29 januari 2022 om 15u00 in *de kerk van Lafelt (B), Ierskruisstraat 54 Riemst*

Week van gebed 2022: 'Licht in het duister'.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.



Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het

tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: "Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden." "Het thema is toepasselijk in deze tijd," vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. "We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen."

Op zondag 16 januari heeft een 'ecumenische dienst plaats in de Sint-Jan in Maastricht, waaraan wij een bijdrage leveren. De dienst vangt aan om 10u00. Iedereen is van harte welkom.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl</p>	<p>Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-2370777 www.Eindhoven.oudkatholiek.nl Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	--	--