

Beste lezer,

rampen blijven niet uit. Wij zien beelden van vuurhaarden en aardbeving, nasleep van wateroverlast, Afghanistan, ... ja, we worden overspoeld en dat naast de 'dagelijkse' rampen: ziekten, hunkering naar erkenning, gebroken hart en noem maar op. Bij sommige beelden komen heel concrete herinneringen boven. Nog steeds zie ik me, pas begonnen in het pastoraat, staan in de huiskamer. Een kind van amper 11 jaar kwam te sterven. Iemand droeg het kind in de armen, van de slaapkamer naar de huiskamer. Vader en moeder snikkend bij hun dode kind. En een ander moment, gevraagd bij een stervende: zittend bij de stervende, hoorde ik de kinderen ruziën over de erfenis, of staande bij een huis dat in lichterlaaie stond. Zwaar getroffen zoeken mensen naar steun, mensen snellen ter hulp; wij zoeken lotgenoten, zielsverwanten, zelfhulpgroepen; wij willen elkaar nabij zijn. Hetzelfde gebeurt bij mooie momenten: geboorte, huwelijk, eindexamen, jubileum, festival,... we vinden elkaar, wij vieren het leven!

Mogen wij ons ook vinden bij Maria, Jezus' moeder?

Staande tussen twee Mariafeesten in, 15 augustus het ontslapen van Maria en 8 september de geboorte van Maria, kwam haar leven mij voor ogen. Heel even gaan we met haar op weg: de ontmoeting met Elisabeth, beide in verwachting; de

geboorte van Jezus, een feest met de herders en de wijze wijzen, en van Maria staat geschreven 'zij bewaarde in haar hart wat over haar kind gezegd werd'; de vlucht naar Egypte, levensbehoud zo actueel; de opdracht van haar kind, toevertrouwend biddend voor mijn kinderen; de pelgrimage naar Jeruzalem, hun 12 jarig kind verloren, angstig zoekend, even moeten slikken: 'moest ik niet in het huis van mijn Vader zijn!'; Nazareth, is hij niet de



zoon van... zo kleinerend; aanwezig bij de bruiloft; de kruisweg, staande onder het kruis, het dode lichaam van haar zoon; samen in gebed met de leerlingen na de hemelvaart. Maria steeds in aanwezigheid van, in dienst van, verwijzend naar...

Jezus. En dit alles begon bij de aankondiging, het moment dat Maria zei: ja, zie uw dienstmaagd, ik ga de weg, mijn weg, mijn roeping.

Menig mens mag zich zielsverwant weten met Maria. Misschien daarom dat vele kaarsjes branden bij haar beeltenis, een toevertrouwen van leed, miserie, vreugde, dankbaarheid, samen onder weg met onze Heer en broeder.

Opvallend ook hoe Maria terug te vinden is in de koran en in de bijbel, in de beleving bij orthodoxen en katholieken en reformatorische kringen.



Luther schreef: 'Met het hart moet men bedenken wat het betekent, Moeder van God te zijn'.

J.N. van Ditmarsch schreef: 'Voor ons is het voldoende om de liefde voor Maria in het hart te bewaren en te trachten haar voorbeeld na te volgen. Om evenals Maria de weg die God ons wijst te gaan in gehoorzaamheid en verwachting en het geheim van zijn Aanwezigheid in ons leven te dragen zoals zij het gedragen heeft. Maria draagt veel schone en

ontroerende namen en er zijn over heel de wereld ontelbare plaatsen waar zij wordt gezocht, waar mensen hun dank neerleggen en hun verdriet uiten'*

En hierbij ontsteek ik een kaarsje voor jou!

Piet Coemans.

*J.N.van Ditmarsch, Vieren en gedenken, de feest- en gedenkdagen met een vaste datum in het Kerkboek van de Oud-Katholieke kerk van Nederland, Oud-Katholiek boekhuis, 2004

Diensten Maastricht-Lafelt

Samen met mensen met een verstandelijke beperking Oostheuvel komen wij samen voor

de eucharistieviering om 15u00

in de kerk Lafelt-Riemst, Ierskruisstraat 54.

op **zaterdag 28 augustus 2021**

Maria, een geschenk van God...

We lezen uit Handelingen 1,12-14 en Lucas 1,39-55

Op **zaterdag 25 september 2021**

Als broers en zussen... Verdraagzaamheid een heilzame deugd...

We lezen uit Numeri 11,24-29, Jakobus 4,11-17

en Marcus 9,38-48

Parochiekerk Eindhoven

Diensten 1^{ste}, 3^{de} en 5^{de} zondag: eucharistieviering om 10u30

2^{de} zondag: dienst van Schrift en gebed om 10u30

Voor de 4^{de} zondag van de maand wordt een inspiratietekst afwisselend door de pastors geschreven en door de secretaris verstuurd. Wie de tekst niet ontvangt en geïnteresseerd is neme contact met de secretaris 0402432597

Op donderdag 'Open kerk'. Voorbijgangers, zoekers, mensen die graag een momentje van stilte wensen, een ogenblik om te bidden –

mediteren stelt de parochie op donderdagochtend de kerk open van 10u30 tot en met het middaggebed om 12u00. Na het middaggebed is er steeds mogelijkheid samen te lunchen.

15 augustus*

Het zijn zeker niet alleen de machtigen die de veranderingen in de wereld bepalen.

Kon de maagd Maria zich indenken dat haar 'ja' tot God zo belangrijk zou zijn?

Evenals zij bereiden talloze kleine mensen op aarde wegen van vredig vertrouwen.

*Frère Roger vanTaizé: vrede in je hart. Een meditatie voor elke dag ; Ten Have Averbode, 2007

Landelijke kerk Bisschopswijding.

Nadat de wijding van de aartsbisschop-elect van Utrecht twee keer moest worden uitgesteld, is het een grote vreugde dat deze nu



door zal gaan op zaterdag 18 september a.s. in de ochtend in de Lebuïnuskerk te Deventer (Grote Kerkhof 38). Hoeveel mensen bij deze viering aanwezig kunnen zijn en wie er in dat licht door het Metropolitane Kapittel van Utrecht uitgenodigd wordt, zal in de komende weken blijken. Uiteraard zal voor een livestream worden gezorgd. Dus daarom is dit voor alle parochianen, vrienden en belangstellenden een save the date die we via deze Nieuwsbrief met u delen.

Op zondag 19 september volgt dan de intronisatie in de kathedraal te Utrecht, waarschijnlijk in de middag, waarbij een vertegenwoordiging vanuit de kerk en genodigden uit de stad aanwezig zullen zijn. We bevelen het bisdom Utrecht en haar verkozen bisschop opnieuw in uw gebeden aan.

Een kennismaking met Bernd: lees interview van de regionale krant destentor.nl 'bisschop in spijkerbroek' op OKKN.nl nieuws

Oostheuveld -Covida nodigt uit:

Publieksdag zondag 12/09/2021

9.00u: Jumping (organisatie Lionsclub Tongeren met de Limburgse ruitervereniging)

13u00: Wandelparcours op het terrein van Oostheuveld (met o.m. de boerderij, het demopark composteren, de serre, de bakkerij, de paardentherapie, eten uit het vuistje, de keukengroep het Winkelke, de crèmerie, straattheater, kinderspeelplaats, ...)

**Heel graag tot dan
Ierskruisstraat 54 3770 Riemst (Lafelt)**

Emeritus pastoor Piet
Coemans, Op de Dries 47,
3770 Riemst B
Tel. 0032 (0) 12456945 –
piet.coemans@skynet.be
Pastores van de parochie
Wim van den Berg
0625016839
wim.vandenberg@okkn.nl

Leonie van Straaten 0621658754
leonie.vanstraaten@okkn.nl
Oud-Katholieke parochie van de
H. Maria Magdalena Boschdijk
354 5622 PA Eindhoven tel: 040-
2370777
Secretaris Feli Platzer
Tel: 0402432597
www.Eindhoven.oudkatholiek.nl

Rek. NL88INGB 0001 406 294
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie
v/d H.Maria Magdalena
Eindhoven
Medewerkers Maastricht en
Oostheuveld Lafelt (B)
Dhr. J. Kusters, O.L.Vrouwplein
27, 6191 CG Beek
Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat
41, B 3540 Herk de Stad Tel.
0032(0)486954074