

## **Ontferm u**

‘Heer, ontferm U over ons, ik ontferm mij over U’, zo las ik in Tijdschrift voor Geestelijk leven waarvan het nummer april-juni 2021 als titel mee kreeg: Openbaring. Subtiel, niet futiel. In de vele dagelijkse gesprekken merken we niet veel ‘Gods openbaring’. Ja, misschien nog bij grote levensmomenten en vooral dan bij lijden en dood. Maar het lijkt alsof ook hier de corona epidemie als een scherp bijl door de beleving is heengegaan. Geen uitvaartdiensten en dus in zeer kleine of intieme kring. De rouwberichten geven nog nauwelijks een teken van geloof, vertrouwen, een deur die open staat naar of voor de Eeuwige.

Ja, gesprekken over de eenzaamheid, de verlatenheid, angstige ogen... is het ook de god-verlatenheid?

God-verlatenheid in twee richtingen: wij verlaten God, verlaat God ons? Soms bekruipt mij de gedachte: wat een gelukkig mens die God aan zijn zijde weet bij lijden en sterven, én op vele momenten van het leven. Wat een gelukkig mens ben ik samen komende met mede gelovigen om het leven in zijn volheid te ontdekken, in zijn volheid ook zoals het in Jezus tot ons komt. Hij laat ons God zien in zijn veel kleurigheid. Zo lezen we bvb. in Marcus 5,22-45 hoe een vrouw Jezus aanraakt en genezende kracht van Hem uitgaat én hoe Jezus mensen aanraakt en leven door geeft, goddelijke doorstroming.

Iemand vertelde dat hij eens een woord over Jezus liet vallen en enkele van het gezelschap reageerden met de woorden: maar vertel ons toch eens over die Jezus! Ik geef toe, het gebeurt niet dagelijks, maar het stemt tot nadenken en alerte durf.

Hoogdringend, met het pinksterfeest in ons achterhoofd, ons te ontfermen over Jezus die vaak zo ver op de achtergrond is gekomen, verstopt en bestoft.

‘Ga en getuigt’ zegt Hij. Moge wij de wijsheid op doen om met juiste woorden en goede ontferming hem “tot leven te brengen”.

Piet Coemans

## **Parochiekerk Eindhoven**

**Diensten** 1<sup>ste</sup>, 2<sup>de</sup> en 5<sup>de</sup> zondag: eucharistieviering

2<sup>de</sup> zondag: dienst van Schrift en gebed om 10u30

**Op donderdag ‘Open kerk’**. Voorbijgangers, zoekers, mensen die graag een momentje van stilte wensen, een ogenblik om te bidden –

mediteren stelt de parochie op donderdagochtend de kerk open van 10u30 tot en met het middaggebed om 12u00 Na het middaggebed is er steeds mogelijkheid samen te lunchen.

**Leesgroep:** maandag 28/6 om 14u00 -16u00

**Oase** gesprek-verdieping: donderdag 1/7 : om 19u30 – 21u00

## Maastricht en omgeving

### Eucharistieviering zaterdag 27 juni 2021 om 15u00

Samen met mensen met een verstandelijke beperking  
in de kerk Lafelt-Riemst



Hij nam haar bij de hand:

kom, sta op...

Hij reikt ons de hand...



Lezingen: Spreuken 3,1-8; 2Korintiërs 8,9-15; Marcus5,22-45  
Riemst, Ierskruistraat 54 - na de viering ontmoeting in de seniorie

<p>Em. pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – <a href="mailto:piet.coemans@skynet.be">piet.coemans@skynet.be</a></p> <p>Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 <a href="mailto:wim.vandenbergh@okkn.nl">wim.vandenbergh@okkn.nl</a></p>	<p>Leonie van Straaten 0621658754 <a href="mailto:leonie.vanstraaten@okkn.nl">leonie.vanstraaten@okkn.nl</a></p> <p>Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena Boschdijk 354 5622 PA Eindhoven tel: 040-2370777</p> <p><a href="http://www.Eindhoven.oudkatholiek.nl">www.Eindhoven.oudkatholiek.nl</a> Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven</p>
--	---	---