

Beste lezer,

Hier volgt een mijmering, gevuld door herinnering, ervaring, geloofsgroei, inhoud gevend naar eigen beleving van Lucas 1,26-38, de aankondiging van de geboorte van Jezus.

Verder enkele teksten ter gebed in de stilte van dezer dagen. Ik wens op deze wijze ook biddend met elkaar verbonden te zijn. Vind je zelf een mooie passende tekst voor deze tijd, corona-virus-Goede Week-Pasen, graag wil ik hem lezen.

Van harte en sterkte.

Geroepen.

Ik schrijf 25 maart. We vieren de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria: zie gij zult een zoon ter wereld brengen... hoe kan dit, ik beken geen man... De Geest zal u overschaduw... Kijk ook bij uw nicht Elisabeth doet zich iets wonderlijks voor... Uw Zoon moet ge de naam Jezus geven, wat betekent: Jahwe is redder, en groot zal hij genoemd worden... Zie de dienstmaagd des Heren... Dan volgt de ontmoeting met Elisabeth, die uitmondt in een bevrijdingslied, een zegelied: het Magnificat.

Van kindsbeen is dit verhaal mij dierbaar geweest. Driemaal daags luidde de kerkklok, een oproep tot het Angelusgebed, een bezinning over het 'Ja' en het actief mogen staan in die stroom van verlossing en te ontvangen wat groter is dan mezelf.

Wellicht is het niet helemaal exegetisch wetenschappelijk theologisch verantwoord, maar ik speur woorden van bevrijding en bemoediging in deze coronatijd wanneer deze bijbeltekst door mijn hoofd en hart dwaalt.

Het coronavirus heeft een enorme impact: ziekte en sterfte, een scherm rond zwakken en risicomensen, elkaar beschermen, ontwrichting van ons samenleven, van economie, van alle aspecten van mens en wereld wereldwijd. We kennen het hele verhaal, het hele gebeuren.

En dan zie ik Maria, een eenvoudige jonge vrouw. Geen poespas om haar heen, haar verwachtingen van het leven, plots door elkaar geschud. Haar leven veranderd. Haar relaties, zowel met God als met haar familie en haar verloofde... krijgen een eigen-aardige kleur. Wat doe je als je leven zoals vandaag wordt dooreengeschud. Je moet op een andere wijze communiceren, je verplaatsen. Je manier van omgaan met familieleden, met je moeder bvb. wonend op afstand of in beschermde zone. Het is om er creatief stil bij te worden. En bij een aantal lukt dit, goddank mede onze communicatiemogelijkheden. Maar toch ook aandacht voor hen die echt in de eenzaamheid opgesloten zitten. Het doet me denken aan een dame, jaren geleden. Er was nog geen TV en de radio liet hooguit een uurtje per dag van zich horen. Kinderen en kleinkinderen woonden op een afstand die niet dagelijks te overbruggen was. 'Ja, mijn dagen zijn soms eenzaam. Gelukkig kan ik nog voor mezelf zorgen en op stille momenten bid ik. Ik bid voor mijn kinderen en kleinkinderen en voor zoveel in de wereld. Zij immers hebben haast geen tijd om te bidden, en ik heb tijd te over.' Haar bijdrage aan mens en wereld!

En Maria stelde zich ter beschikking van Gods bevrijdingsplan, ondanks het 'tegen' en het onzekere en het onmogelijke. Wetenschappers, bezeten door de microbe 'bevrijding' gaan er voor. Dokters en verplegend personeel, mensen in de zorgsector, leidinggevend... Meer dan ooit komt het diepste van het diepe naar boven tot kracht en spirit: we gaan ervoor, we laten mensen niet in de steek. Levenskracht, levensdrift, levensliefde... is dat roeping. Heeft roeping niet iets weg van het beste van jezelf boven

halen om met wat en wie je bent, bevrijding, levenskansen te verwerven en te schenken, staande in dat grote verbond van onze God met mens en wereld?

Dag Hammarskjöld*, om maar een van de velen grootheden te citeren, schreef: "Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft."

En ook Elisabeth, Jozef, e.a. kregen met Maria te maken, met Gods plan, met het verbond dat Hij met Maria en omgekeerd zij met Hem, was aangegaan. Wij allen zitten in de ban van bevrijding en hebben ons steentje bij te dragen.

En Maria zong het Magnificat, een lied van bevrijding... en wij zingen en danken voor allen die zich tot het uiterste geven, geroepen als we zijn.

Piet Coemans, emeritus

*Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal. (1905-1961) Kwam tijdens een vredesmissie op verdachte wijze om het leven. Citaat uit zijn dagboek: Merkstenen

Wat de diensten en samenkomsten betreft, volgen we strikt de richtlijnen van de kerk en de overheid. Uit de mededelingen dienaangaande:

...Samenvattend zetten we de belangrijkste maatregelen nog een keer op een rijtje: • De periode waarin wij afzien van kerkelijke vieringen en activiteiten inclusief openstelling van de kerken, (bestuurs)vergaderingen, vormingswerk en verhuur wordt verlengd en zal duren tot en met 1 juni. Indien noodzakelijk wordt online vergaderd. • Uitzondering hierop vormen kerkdiensten die geen uitstel kunnen lijden zoals een uitvaart of huwelijk, waarbij de eisen die de overheid stelt - maximaal dertig aanwezigen die onderling anderhalve meter afstand kunnen houden - strikt in acht zullen worden genomen. • De verzorging van het persoonlijk pastoraat verloopt via de eerder uitgegeven richtlijnen.

Kerkdiensten online

De liturgie van zon- en feestdagen gaat tot en met Pinksteren door op ons online kanaal op YouTube. Uw reacties op de eerste livestream waren positief en we kregen vele tips ter verbetering die we ter harte hebben genomen. Vier met ons mee, blijf ons voeden met uw opmerkingen en breng de diensten onder de aandacht van uw medegelovigen!

.....

Meer info: website van de landelijke kerk en van de parochie Eindhoven.

Ik heb uw stem gehoord (Naar psalm 71)

Mijn God, ik heb uw stem gehoord
nog eer mijn mond uw naam kende.

Ik heb de zachte dwang gevoeld,
uw handen die mijn leven wendden.

Ik zocht U zingend in mijn jeugd
en vond uw liefde zonder grenzen.

En door uw vreugde aangeraakt
werd ik een teken voor de mensen.

Nu moet ik gaan en mededelen
de woorden die uw geest mij geeft.

Want Gij alleen kunt blijdschap schenken
en troosten wie geen tranen heeft.

Want Gij alleen maakt alles anders,
Gij brandt als vuur in ieder woord.

Laat ons dan nieuwe dingen zeggen,
opdat de mens uw heimwee hoort.

(A.Dierick, Samenkomen,
psalmen voor deze tijd, Tongerlo 1970)

Van Alain ontvingen wij deze uitnodiging.

Mag ik zo vrij zijn u te vragen om de volgende gebeden met ons te bidden.
(Misschien kent u ook nog mensen die mee zouden kunnen bidden .)

Het gebed van Maria, *de Vrouwe van alle Volken*, gegeven de situatie in de wereld en in onze kerken. Een deel van de wereld wordt geteisterd door ziekte en dood. In een ander deel van de wereld, Afrika, dreigt de dood door hongersnood vanwege de sprinkhanen plagen. Kerken worden gesloten, terwijl het de ziekenhuizen zijn van onze zielen. Even een moment van stilte en bezinning tijdens het doen van de boodschappen? Wie schenkt ons, ons dagelijks brood?

de Vrouwe van alle Volkeren

Heer Jezus Christus,
Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest
over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,
opdat zij bewaard mogen blijven
voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
die eens Maria was,
de heilige Maagd Maria,
onze Voorspreekster zijn.
Dank u, Amen

Gebed voor onze priesters en kerken

Bidden wij voor onze priesters en kerken
Dat onze kerken open mogen blijven,
opnieuw open gaan
Want de kerken zijn de ziekenhuizen van de
ziel
En de priesters, onze zielenherders zijn
onze artsen.
Dank u. Amen.



Onze laatste dienst: 1 februari

Maria Lichtmis:

vijftig kaarsjes ontstoken...

In gedachte blijven ze nog steeds branden,
biddend om bevrijding en nabijheid,
dankend om de grote inzet van velen
in deze moeilijke tijd.

(Foto: Angeline)

Angelus.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet Maria...

Zie de dienstmaagd des Heren.

Mij geschiede naar uw woord

Wees gegroet Maria...

En het Woord is vlees geworden.

En Het heeft onder ons gewoond

Wees gegroet Maria..

Bid voor ons, heilige Moeder van God,

opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

<p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl</p>	<p>Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p>	<p>Parochie Maria Magdalena Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven. Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud- Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven website: www.okkn.nl of heilige Maria Magdalena parochie Eindhoven</p>
--	---	--