

Beste lezer,

Onlangs verscheen een engel in mijn bestaan. Het was duidelijk eentje van protestantse makelij. Hij had geen vleugels, hij zweefde niet in het rond. Neen, hij stond daar voor mijn aangezicht. Ik kleedde mij aan voor de dienst: een kraagje om de hals, een kleed, albe schoot over mijn hoofd. 'Waarvoor dat kraagje', vroeg de engel. 'Om mijn wit kleed wat te beschermen'. 'En waarom dat kleed?' 'Het is een verwijzing naar het doopsel, een mooi wit kleed, Ik ben ik niet meer, of beter gezegd ik ben ik geworden: door het doopsel nieuw geboren kind, helemaal in Gods gratie en als ik voor hem treed, kan alle onhebbelijkheid en oneffenheid verdwijnen, want zo wil hij me en als ik voorga mag ik dat doorgeven in woord en beeld'. 'Ho', zei de engel, 'nu lijkt je net een engel!' Wij schrijven 15 september II.

Engelen op je weg. Ik zou zeggen, hoog nodig in een beroerde tijd waarin angst, vereenzaming, uitzichtloosheid... toeneemt bij alle generaties en de cijfers over armoede in een 'van overvloed gevulde omgeving' schrikbarend mag worden genoemd.

En daar verschijnt die engel Gabriël aan een jong meisje: 'Gegroet'; een aanspraak alsof hij God zelf tegen kwam. Een eenvoudig meisje, ik groet u... wat een respect. En dan zijn blijde boodschap: jij bent uitverkoren, jij bent uitgenodigd, wil je... Natuurlijk, het moet van beide kanten komen. En het begint als het ware met vertrouwen, ik niet dit, ik niet dat... eindigend met de woorden: ja, zie de dienstmaagd. Of neem nu een totaal tegengestelde situatie, die engel die in een droom aan Jozef verschijnt: de jacht op het kind is geopend, vlucht, vlucht, vlucht... waar komen we het nog tegen, dat woordje 'vluchteling', die wanhopige vertrouweling. En Jozef komt in beweging.

Engelen... Waarom dat kleed, waarom doe ik dit, wat is mijn ziels geheim, mijn toeverlaat en vertrouwen! Een maand later heeft een reünie, studiegenoten van 50 jaar geleden. Wij waren zeventigers geworden. Ik schrok wel even: pijnlijk voelbaar was het hoe geloof, hoe God, hoe die blijde boodschap geen plek meer had, ja, hoe sommige zelfs erg agressief uit de hoek kwamen. En dan die engel, die kleine engel, amper 6 jaar met zijn open blik en zijn onschuldige vragen...

Ik wens je engelen op je weg bij wel en wee en een ontvankelijke houding voor wat er te zeggen valt.
Piet Coemans

**Wij vieren samen de eucharistie
op zaterdag 30 november,
aanvang van de advent,
om 15u00
in Oostheuvel, Kerk van Lafelt,
Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B**



Mededelingen.

Vrijdag 20 december vieren wij met bewoners en dagcentrum van Oostheuvel de geboorte van de Heer. De viering heeft plaats in de kerk van Lafelt. Hierbij zijn ook familie en vrienden welkom. Na de dienst is iedereen uitgenodigd voor een drankje en wat lekkers. De viering vangt aan om 13u30 en wordt ondersteund door een vrijwilligerskoor. Aanmelden gewenst.

Zoals meegedeeld zal aartsbisschop Joris Vercammen op 11 januari zijn bisschopsambt neer leggen. Dit vindt plaats tijdens de eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in Utrecht met aanvang 15u00.

Aansluitend vindt een receptie plaats.

Vooraf zal een symposium plaats hebben, getiteld: 'een bisschopsambt voor kerk en wereld'. Voor dit symposium dient men **zich uiterlijk 18 december** a.s. aan te melden via buro@okkn.nl. Locatie: Congres en vergadercentrum in de Driehoek, gelegen langs de kathedraal. Om 11u00 wordt men verwelkomd. Het symposium start om 11u30.

75 jaar oud-katholieken in Eindhoven

Als parochie vieren we komend kerkelijk jaar (begin 1e zondag van de advent) dat er 75 jaar oud-katholieken zijn in Eindhoven. We willen dit vieren en gedenken. We hebben hiervoor het thema gekozen: Dankbaar en Hoopvol. Dankbaar voor wat allemaal er mocht zijn en hoopvol omdat we met heel veel hoop naar de toekomst willen kijken. Op zondag 1 december zullen we het jubileumjaar openen met de foto-expositie '(On)gezien' over vluchtelingen in de knel. Op 12 januari gaan we het liturgisch vieren met onze, dan net één dag, emeritus aartsbisschop Joris Vercammen. Met aansluitend een feestelijke lunch voor alle aanwezigen: parochianen en gasten. Op die dag kunnen we ook terugkijken naar het verleden met een kleine fototentoonstelling. Zaterdag 14 maart zullen alle gebruikers van ons kerkgebouw in de gelegenheid zijn zich te presenteren en elkaar en de gasten te ontmoeten. Het Strijps Kamerkoor zal die dag om 16.00 uur een concert verzorgen. Op zondag 7 juni zullen we te gast zijn in de parochie Culemborg. We vieren dan samen met hen de eucharistie. Er zal een rondleiding door de kerk zijn en een gezamenlijke lunch. Eveneens vinden komend jaar (27 februari en 23 april) twee lezingen plaats. Thema: Maria, de moeder van Jezus. We sluiten het jubileumjaar af rond het feest van kerkwijding in september komend jaar. (Nieuwsbrief parochie Eindhoven)

Gebedenboekje

Bisschop Joris Vercammen nam in de zomer het initiatief om een oud-katholiek gebedenboekje te ontwikkelen met gebruikmaking van bestaande teksten uit oud-katholieke bronnen en met nieuwe gebeden. Bisschop Dick Schoon voegde een aantal zelf geschreven teksten toe. Met als titel 'Als de stilte mij opbreekt' kan de oud-katholieke uitgeverij Pascal u nu het gebedenboekje voor alledag aanbieden. Zowel te gebruiken voor persoonlijk gebed als bij speciale gelegenheden; zo bevat het boekje gebeden voor een installatie van een kerkmeester, voor een parochiedag etc. Het boekje telt 76 pagina's en werd van illustraties voorzien en vorm gegeven door Angélique Verheij. ISBN 978-90-830066-3-5. Kostprijs €7,5. Het kan besteld worden via website of bij de pastores van de parochie.

Kerstvolkszang.

Raad van Kerken Maastricht nodigt ons uit op de jaarlijkse kerstvolkszang. Deze avond heeft plaats in de Sint-Jan op 18 december. Aanvangsuur: 19u30. Koperensemble Leger des Heils en het St. Josephkoor verlenen hun medewerking. Wethouder Vivianne Heijnen leest het evangelie, pastoor Piet Coemans doet de overweging en Vincent Harris de voorbeden. Elly de Haan-Verduyn zal allen verwelkomen en deken John Dautzenberg zal ons verder op weg zetten, op weg naar kerstmis. Het is steeds een mooie avond waarop groot en klein zijn hart kan ophalen in de onze zo vertrouwde gezangen die doorheen de diverse kerkmuren klinken, hier als een stem, als één kerk. Moet je zelf meemaken!



| | | |
|--|--|---|
| <p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wim.vandenberg@okkn.nl</p> | <p>Leonie van Straaten 0621658754 leonie.vanstraaten@okkn.nl Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p> | <p>Parochie Maria Magdalena Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven. Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven website: www.okkn.nl of heilige Maria Magdalena parochie Eindhoven</p> |
|--|--|---|