

Beste lezer,

De vakantie is ver gevorderd. Menigeen is reeds terug gekeerd naar de dagelijkse arbeid. Laatste jaarstudenten hebben gevierd en staan voor de uitdaging een werkplek te vinden, liefst beantwoordend aan hun dromen en verwachtingen, en waar dit niet helemaal lukt, toch aan de slag geraken. Gaande onze weg kan ons hart wel eens een andere richting aanwijzen. Zo was het ook met Jean Vanier.

Hij werd in 1928 in Genève geboren als zoon van Georges Vanier, een toenmalige Canadese diplomaat, die later gouverneur-generaal van Canada zou worden. Op 7 mei 2019, 90 jarige leeftijd, stierf Jean Vanier in Parijs. Enkele markante feiten uit zijn leven:



(Jean Vanier en fr. Aloïs prior van Taizé, 2016)

Na een carrière bij de Britse en Canadese marine studeerde hij vanaf 1950 wijsbegeerte in Parijs, waar hij in 1962 doctoreerde. In 1964 richtte hij de Arkgemeenschap op; in 1971 was hij een van de oprichters van Foi et Lumière ('Geloof en Licht'), een internationaal forum voor mensen met ontwikkelingsstoornissen en hun naasten. Er zijn nu in 81 landen meer dan 1.500 gemeenschappen van deze beweging. Hij won de Templetonprijs 2015 en werd beschouwd als een van de meest inspirerende katholieken ter wereld.

Maar nu over de Arkgemeenschap.

In 1964 besloot Vanier om twee verstandelijk beperkte mannen in huis te nemen: 'omdat hij Jezus wilde volgen'. Vanier ontdekte daardoor dat 'de mensen die door de maatschappij als zwakst worden beschouwd juist de 'sterken' stimuleren om hun eigen kwetsbaarheid te ontdekken en te omarmen'. Hij legde de kiem van de Arkgemeenschappen samen met Raphaël Simi en Philippe Seux. Dit initiatief zou uitgroeien tot een wereldwijde beweging met meer dan 154 huizen in 38 landen, waaronder De Ark in Gouda en Bloemendaal. L'Arche, de Ark, werd bij ons heel bekend doordat schrijver, priester en hoogleraar Henri Nouwen er de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Nouwen vond geborgenheid in het samenleven met mensen met een beperking bij L'Arche, iets waar hij zijn hele leven al naar op zoek was. Hij zegt daarover: 'Als ze hun liefde voor je uiten, dan komt het van God. Niet omdat je iets hebt bereikt. Deze gebroken, gewonde en pretentieloze mensen hebben me gedwongen om mijn ego – de persoon die dingen doet, dingen laat zien, dingen bewijst en dingen bouwt – achter me te laten. Ze wezen mij op mijn diepste zelf, daar waar ik kwetsbaar ben, open om te ontvangen en liefde kan geven ongeacht mijn prestaties.'

Hun leven bracht me bij Lucas 10,25-37. Ach ja, wie kent het niet, het verhaal over de barmhartige Samaritaan... of misschien kennen wij het zo goed, dat wij het niet meer kennen! Die wetgeleerde die vroeg wat hij al lang wist: wat te doen om het eeuwig leven te werven, de vraag van elk mensenhart: leven, leven werven, liefst nog eeuwig leven. En Jezus: je weet toch wat in de wet staat, dat geschrift vol richtingwijzers, met het essentiële: God lief hebben uit geheel je hart, met geheel je verstand, geheel je ziel, geheel je kracht, en de naaste als je zelf. Kernachtig voor mensen die de wet met '248 geboden en 365 verboden' hebben ingekaderd en omfloerst! En nu komen zij die een vreemdeling tegen, die mens zonder land, zonder naam; zij treffen hem voor dood langs de weg; let wel: 'voor dood' en niet: 'dood'. Drie in getal. En de eerste twee hebben volgens geboden verboden redenen om grenzen te stellen. Maar de derde, een Samaritaan die het niet zo nauw neemt, komt in actie, verzorgt en tilt op. En dan komt een merkwaardige wending in het gesprek. De wetgeleerde vroeg: 'en wie is mijn naaste?' Na het verhaal van de barmhartige Samaritaan vraagt Jezus: 'wie nu van deze drie dunkt u dat de naaste was van hem die in de handen van rovers was gevallen?' De rollen worden als het ware omgekeerd: wie onze naaste is, dat weten we wel, maar beseffen wij ook de wij de naaste zijn van de ander! Jean Vanier: mensen die door de maatschappij als zwak zijn, omarmen mij. En Henrie Nouwen heeft door hen zijn armoede en zijn rijkdom ontdekt; zij die op weg gingen naar hun naaste, ontdekten dat zij zelf in de sloot zaten en de 'zwakken' hen optilden. Zo zijn we aan elkaar gewaagd en toevertrouwd en vangen een glimp op van Gods liefde voor ons allen. Laten wij elkaar begroeten als naasten, gast wordt gastheer, gastheer wordt gast, ja, naasten van elkaar en geen cliënten!

Gegroet.

Piet Coemans

Wij komen samen voor de

*Eucharistieviering
Zaterdag 24 augustus 2019
om 15u00*

*Lezingen: Jesaja 0,15-21; Hebreëën 12,22-29; Lucas 1,22-30
De poort is nauw, maar zij kan open!*

De vieringen hebben plaats in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54

Volgende viering:

Zondag 15 september: oecumenische dienst om 10u00 in Sint-Jan Maastricht naar aanleiding van bevrijding 75 jaar geleden

zaterdag 21 september: eucharistieviering om 15u00 in Lafelt-Riemst

Mededelingen.

Op Kerstdag 1944 had de eerste Oud-Katholieke dienst in Eindhoven plaats. Het is een gelegenheid om te danken, te feesten en te bidden. Meer informatie volgt nog.

Donderdag 13 juni hield het Metropolitane Kapittel van Utrecht zijn voorjaarsvergadering. Op de agenda stonden behalve zaken als de jaarstukken 2018 en de begroting 2019 en onderwerpen met betrekking tot het bisdom waarover Aartsbisschop Joris advies wilde hebben, ook de verkiezing van nieuwe leden van het Kapittel. Dit laatste was nodig geworden door het afscheid van pastoor Piet Coemans als kanunnik in 2018. Omdat het lidmaatschap van het Kapittel van een aantal van de huidige kanunniken binnen een aantal jaren ook zal stoppen, werd met het oog op de continuïteit in het Kapittel besloten deze keer twee kanunniken te kiezen. De keuze viel daarbij op



priester Joke Kolkman, pastoor van Arnhem en priester Ruud Bosma, werkzaam als justitiepastor. Beiden hebben de keuze aanvaard en zijn daarmee direct volwaardig lid van het Kapittel geworden. Hun installatie zal plaatsvinden op 12 november, de viering van het feest van Sint Martinus, patroon van kapittel en aartsbisdom.

Wietse van der Velde, deken.

Wij wensen hen wijsheid en daadkracht.



Benoeming. Aartsbisschop, mgr. Joris Vercammen heeft priester Wim van den Berg, pastoor van onze parochie, bereid gevonden om tevens rector te worden van de Statie Zeeland, waarvoor een bijkomende aanstelling van 0,4fte. Zijn benoeming gaat in per 1 september aanstaande. Aanstelling heeft plaats op 27 oktober. Het tijdstip wordt nog bepaald. Wim vreugde in het pastoraat en Gods zegen gewenst!

Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wimvandenbergtelfort.nl	Leonie van Straaten 0621658754 Leonie@hetwoordinbeweging.nl Medewerkers Maastricht en Oostheuvel Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074	Parochie Maria Magdalena Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven. Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven website: www.okkn.nl of heilige Maria Magdalena parochie Eindhoven
---	---	---