



Nieuwsbrief 'Op Weg' nr. 27, juni 2019



Dankbaarheid

De Paastijd is een bijzondere tijd. Na Jezus' lijden en sterven te hebben herdacht mogen we 50 dagen lang Pasen vieren, vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat stemt tot dankbaarheid en vreugde. Tegelijkertijd zijn het twee aspecten die steeds weer in ons leven terugkeren: lijden/dood en vreugde/leven. Eind maart overleed mijn moeder plotseling. Dit bracht de dood voor mij heel dichtbij en ook het verdriet dat ze er niet meer is en dat dit definitief is. Het raakt me tot diep in mijn hart. Ruim twee jaar geleden overleed mijn vader en door het overlijden van mijn moeder heb ik geen ouderlijk thuis meer. Dat brengt met zich mee dat je opnieuw moeten zoeken naar een manier hoe je als broers (wij zijn met vieren) moet omgaan met haar gemis en haar plaats tussen ons in. Ze was namelijk hierin altijd de spil. De apostelen bleven na de verrijzenis als verweesd achter, ze wisten niet waar ze het zoeken moesten. Toch door met elkaar samen te zijn konden ze Jezus opnieuw ervaren en verscheen hij in hun midden. Wanneer de dood van een dierbare je treft kan het helpen om het verdriet samen te delen. Ik ervaar dat nu ook aan den lijve. Dankbaar ben ik voor de manier waarop we samen afscheid konden nemen van mijn moeder. Dankbaar ook voor het medeleven (ook vanuit de parochie), dankbaar ben

ik voor het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven, het leven bij God. Naast gemis is er dan ook het vertrouwen dat mijn moeder is opgenomen in Gods heerlijkheid. Dood en leven liggen dichtbij elkaar. Deze dagen mag ik vieren dat ik 25 jaar geleden tot priester werd gewijd door de toenmalige bisschop van Roermond, Frans Wiertz. Met dankbaarheid vooral kijk ik terug op die jaren, dankbaar dat ik iets mocht betekenen in het verkondigen van Gods Boodschap, dat God liefde is en dat Hij die liefde aan ons geeft opdat wij elkaar mogen liefhebben. Dankbaar ook voor alle hulp, ondersteuning en het vertrouwen in mij dat ik van zoveel mensen in die afgelopen 25 jaar mocht ontvangen. Zo komen deze maanden verdriet en vreugde heel dicht bij elkaar in mijn leven. We zijn nu op weg naar Pinksteren, het feest waarop we vieren dat Gods Geest als Helper ons geschonken wordt. Zij maakt dat wij geloven kunnen, zij maakt dat we door dood en verdriet heen kunnen kijken en leven en vreugde mogen ervaren. Ik wens ons allen een Geestrijk Pinksteren toe.

Wim van den Berg, pastoor

Parochie

De kracht van andersoortige vieringen (2)

In de vorige bijdrage heb ik de grote waarde van het getijdengebed besproken voor het liturgische aanbod. Nu bespreken we meer de mogelijkheden van andere soorten van vieringen. Vanaf de vroegste tijden is er een zekere structuur in gebedsdiensten te herkennen, grofweg als volgt. Begonnen wordt met een openingsdialoog (beurtvers) waarna een hymne wordt gezongen. Dan volgen de psalmen en een korte Schriftlezing. In de regel volgt er geen uitleg; beter is een stilte. De dienst eindigt met de voorbede en het Onze Vader met de doxologie. In de ochtendviering wordt het Benedictus ingevoegd, de Lofzang van Zacharias; in de avondviering het Magnificat. In het Kerkboek (1993) staan verschillende orden van dienst voor het getijdengebed. De Anglicaanse *Evensong* is daarop een variant; maandelijks is deze mee te vieren op de derde zondag in de Catharinakerk, van harte aanbevolen!

In de Dienst van Schriftlezing en Gebed zoals ons Kerkboek aangeeft wordt grotendeels de orde van de Woorddienst gevolgd zoals in de Eucharistie. Hoe meer gelijkenis de dienst vertoont met de Eucharistie, des te meer wordt deze dienst ervaren als een afgeleide; het gemis wordt dan ervaren van de Dienst van de Tafel en de communie. Dat doet deze liturgische vorm onrecht. Vandaar dat we in de liturgiecommissie al meermalen gesproken hebben over de format of orde van dienst van deze viering. Wij hebben als parochie de vrijheid gekregen om daar ook mee te experimenteren.

Vuistregel bij de orde van dienst is de klassieke structuur van iedere liturgieviering: *lectio-meditatio-oratio*, ofwel: lezing-overweging-gebed. God heeft het eerste woord in de lezing; we overwegen dat woord en wij reageren erop in ons gebed. In de dynamiek van Woord en Antwoord ligt de essentie van alle liturgie. De dialoog tussen God en mens is de gedachtenis, waarin de tijden ineenvloeien. Het Schriftwoord klinkt tot ons uit het verleden, we overdenken wat dat betekent voor ons mensen in de hedendaagse tijd en wij leggen onze gebeden voor aan God met het oog op de toekomst.

Die drieslag helpt ons om liturgische vieringen te categoriseren. Wanneer de Schrift centraal staat spreken we over een *Schriftdienst* of *Woorddienst*. Een zuivere vorm zien we in de vaak in de protestantse eredienst waarin het Woord centraal staat. De preek is vaak louter uitleg van de Bijbel. Een tweede categorie is wanneer de *meditatio* overheerst. In de *Meditatiedienst* kunnen wij het Woord overwegen. Met een tekst, een verbeelding of symbool of in muziek concentreren

we ons; daarmee verruimen we ons bewustzijn waardoor de boodschap betekenis krijgt voor ons persoonlijk leven. We hebben deze spirituele oefening in onze kerk wel gedaan bij afwezigheid van een voorganger. Ook Taizévieringen horen tot deze categorie. De derde categorie is de *Gebedsdienst*; de zuiverste vorm zien we in het boven beschreven getijdengebed.

In de praktijk vertonen andersoortige vieringen vaak een mengvorm. We zien dat al in de benaming van de Dienst van Schriftlezing en Gebed. De orde van dienst van deze viering is in beweging. Zo beginnen we tegenwoordig steeds met een symboolhandeling. Deze ontwikkeling hoeft niet louter 'gestuurd' te worden vanuit de liturgiecommissie: voor uw suggesties staan we natuurlijk open!

Jeroen de Wit, cantor en liturgist

Dag van de vluchteling

Op 20 juni is het de jaarlijkse internationale Dag van de Vluchteling. Als parochie en ook als Raad van Kerken Eindhoven willen we hier aandacht aan geven. Er zijn vluchtelingen in de stad, in de regio en heel soms klopt er iemand op onze deur. Vaak met een vraag om geld, maar ook blij met een gedeelde boterham of een kopje koffie. We mogen hen zien als medemens, niet alleen als vluchteling. In de viering op zondag 16 juni zullen we aandacht besteden aan de Dag van de Vluchteling en we hopen dat er iemand van Vluchtelingen in de Knel in de gelegenheid is om bij de viering te zijn en ons onder de koffie wat te vertellen over hun werk en de actuele stand van zaken.

Pastoor Wim 25 jaar priester

Op 28 mei is het 25 jaar geleden dat onze pastoor, Wim van den Berg, tot priester werd gewijd. Op *zondag 2 juni* a.s. vieren wij dit in een eucharistieviering in onze kerk. Aanvang 11.00 uur. Aansluitend aan deze viering is er een feestelijke lunch. U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren.

(Mocht u iets willen geven als cadeau dan is onze pastoor blij met een financiële bijdrage voor de priesteropleiding van Brother Reynollex D. Ragaodao van de Filipijnse Onafhankelijke Kerk. Met deze vervolgde kerk zijn wij als Oud-Katholieke Kerk in volledige verbondenheid.)

Personen

In de afgelopen tijd heeft **Fred Hallebeek** steeds de website verzorgd. Hij heeft echter aangegeven dat dit voor hem te veel tijd vraagt naast het penningmeesterschap en het orgel spelen. **Jeroen Cornelissen** heeft aangegeven deze taak over te willen nemen. We zeggen Fred dank voor zijn werk in dezen en wensen Jeroen heel veel succes hierbij toe.

Nel van der Velde heeft ons laten weten dat zij niet langer lid wil zijn van onze kerk. Zij wil zich niet langer binden aan een kerk. Zij dankt ons allen hartelijk en wenst ons alle goeds toe. Wij danken haar voor haar meevieren en inzet en wensen haar tevens alle goeds en Gods zegen toe.

Landelijke kerk

Provinciale Synode

Op donderdag 6 juni, de donderdag voor Pinksteren is zoals ieder jaar de Provinciale Synode in Hilversum. Uw pastores zullen samen met de collega's en beide bisschoppen een gehele dag vergaderen. De agenda is heel divers: er staan onderwerpen op die onze liturgie betreffen, maar er is ook tijd ingelast voor een instructie over het gebruik van een nieuw computerprogramma waar we binnen de kerk in de loop van dit jaar mee zijn gaan werken. Daarna zal het Plan van Aanpak n.a.v. het Rapport Seksueel Misbruik de aandacht vragen in zoverre het ons als geestelijkheid betreft. We besluiten de dag met een avondgebed en een gezamenlijke maaltijd, waarbij we op een ontspannen wijze elkaar kunnen ontmoeten. Het is fijn als u ons in gedachten en gebed ondersteunt, want deze jaarlijkse dag is een investering voor de gehele kerk.

Internationaal

Onderlinge gastvrijheid

In de vorige Nieuwsbrief vermelden we al dat de omstandigheden voor bisschoppen en priesters op de Filippijnen soms bedreigend zijn. Precies om die reden is bisschop Ablon door de Altkatholische Kirche in Duitsland uitgenodigd om 3 maanden te gast te zijn nu de situatie te risicovol werd. Hij arriveerde eind mei in Hamburg. Bisschop Ablon zal tijdens deze periode ook uitgenodigd om enige tijd in de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk te gast te zijn.

Kerk in stad & regio

Voorgangersoverleg

Enkele voorgangers in Eindhoven, ds. Bert Jan van Haarlem en ds. Susanne Freytag, namen het initiatief om alle voorgangers van de kerken van Eindhoven die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken uit te nodigen voor een voorgangersoverleg, om met elkaar te bespreken of we dit structureel zouden willen. Die eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en het Voorgangersoverleg is een feit: we gaan graag samen verder op deze weg van uitwisseling en wederzijdse bemoediging. Het is goed om te weten wie onze collega's zijn, we kunnen hierdoor ook beter afstemmen wanneer iets gezamenlijk georganiseerd kan worden en voorkomen dat we dingen dubbel doen. Vanuit onze parochie zijn beide pastores naar vermogen aanwezig bij dit overleg.

Snoepautomaat

In de terminal van Eindhoven Airport staan verschillende automaten, met snoep en drinken. Ik zag mensen hannesen bij het bakje, waar wisselgeld wordt teruggegeven. Lukt het niet, vroeg ik. Jawel zeiden ze. Ze vertelden dat ze niet geïnteresseerd waren in snoep of drinken, maar dat ze op zoek waren naar speciale munten. In het bijzonder muntjes van 5 eurocent en tien eurocent uit Litouwen en Finland. Ze verwachtten die op het vliegveld aan te treffen. In de gebedsruimte, kwam een moslim bidden. Ik zag dat hij geen bagage bij zich had, en een keycord droeg van Eindhoven Airport. Toen hij klaar was met zijn gebed, vroeg ik, werkt u hier. Hij vertelde dat zijn baan het bijvullen van de snoepautomaten is. Daarna kwam er een verhaal over de buurt in Eindhoven waar hij woont, en waar hij buurtvader is. Dat is een belangrijke positie, want veel jonge jongens, maken hun school niet af en dreigen te ontsporen. Als buurtvader, probeert hij een voorbeeld te zijn, van hoe je op een goede manier aan de maatschappij kan deelnemen. Zoiets alledaags als een snoepautomaat, kan toch nog bijzondere verhalen met zich meebrengen.

Mirjam van Nie, luchthavenpastor

Agenda

De Voedselbank vraagt voor de maand juni:
broodbeleg, leverpastei, zuivelspread en jam
Vluchtelingen in de knel vraagt: **olijfolie, rijst, pasta en (evt. gebruikte) fietsloten**

Zo 02-06 11u00 Eucharistieviering
Zevende zondag van Pasen
Viering van 25 jarig priesterjubileum
Pastoor Wim van den Berg
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Diaconale assistentie diaken John Dommeck
Predikant emeritus-pastoor Piet Coemans
Lezen van evangelie emeritus-aalmoezenier Leen van den Bergen
1^e lezing Handelingen 16, 16-34
Graduale Psalm 31, 1-9
2^e lezing Openbaring 22, 12 -21
Evangelie Johannes 14, 15-21
Aansluitend feestelijke lunch

Do 06-06 10u00 – 21u00 Provinciale Synode
Geestelijkheid
12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 09-06 10u30 Eucharistieviering
Pinksteren
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1^e lezing Joël 2, 28-32
Graduale Psalm 104, 25-35
2^e lezing Handelingen 2, 1-11
Evangelie Johannes 20, 19-23

Di 11-06 20u00 Queerbijbelgroep

Do 13-06 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Kerkbestuur

Zo 16-06 10u30 Eucharistieviering
Eerste zondag na Pinksteren,
Feestdag van de allerheiligste Drieëenheid
Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
1^e lezing Spreuken 8, 22-31
Graduale Psalm 29
2^e lezing Openbaring 4, 1-11
Evangelie Johannes 16, 5-15
Uitgangscollecte: voor Vluchtelingen in de knel

Do 20-06 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch

Ma 24-06 14u00 – 16u00 Leesgroep

Wo 26-06 18u00 Samen eten in
Sociaal Restaurant 'Het Cruydenhuis',
Kalmoesplein 73 in Eindhoven.
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl)

Do 27-06 12u00 Middaggebed en Lunch

Zo 30-06 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 8
Voorganger emeritus-pastoor Piet Coemans
1^e lezing 1 Koningen 19, 19-21
Graduale Psalm 16
2^e lezing Galaten 5, 1 en 13-25
Evangelie Lucas 9, 51-62

Do 04-07 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase

Zo 07-07 10u30 Eucharistieviering
Zondag na Pinksteren 9
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1^e lezing Jesaja 66, 10-14
Graduale Psalm 66, 1-12
2^e lezing Galaten 6, 1-10 en 14-18
Evangelie Lucas 10, 1-20

Belangrijke gegevens

Adres kerk
Oud-Katholieke parochie van de H. Maria
Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
Tel: 040-2370777
www.eindhoven.okkn.nl

Pastoor Wim van den Berg
wimvandenbergtelfort.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing
herman@ueffing.nl / 06-42185123

Secretaris Feli Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

Penningmeester Fred Hallebeek
fhallebeek@kpnmail.nl
Rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria
Magdalena, Eindhoven