

Beste lezers,

De vakantie staat voor de deur. Zalig niets doen, of doen waar je zo naar uitkijkt en je nu tijd daartoe gegund wordt. Het is thuis blijven of de verre wereld in. Vakantie krijgt ook zijn eigenheid toebedacht door de seizoenen van het jaar én de seizoenen van de jaren. Waar is de tijd naar toe, zeggen we wel eens, toen we met de kinderen gingen kamperen. Het begon al een week voor vertrek: lijstje maken van de benodigdheden, aanhangwagen klaar maken, ... en dan de dag.. joepie we zijn weg... En nu geen aanhangwagen meer nodig, met zijn tweetjes zo heel anders. Zelfs de vertrouwde plekken hebben hun geschiedenis gekregen: weet je nog... en de voeten gaan langzamer lopen. Ze geven je de gelegenheid rustiger te kijken, te genieten en je te laten meenemen op wolken van herinnering. Woorden van Valeer dwarrelen door mijn hoofd, oriënteren mijn herinneringen:

Om verder te gaan

Je hebt gedroomd van
een diep en duurzaam geluk
en zo heb je het oude
waarmee je vertrouwd was,
verlaten om op tocht te gaan
zonder precies te weten
waarheen.
De weg lijkt je lastiger dan je had
kunnen vermoeden,
de bekoring overvalt je
om langs de weg te gaan zitten

en jezelf te verliezen
in herinnering aan het land
dat achter je ligt.
Er groeit ook twijfel in je hart
of de tocht wel zinvol is:
bestaat het land van verwachting
of gaat het slechts om een
droom?
Blijf spijs alles in je verlangen
naar het ongeziene geloven:
het is God die deze droom

in jou heeft opgeroepen.
Ga moedig verder,
van de morgen tot de avond en
zie uit naar nieuwe verten,
alvast bereik je het land
waarin je gelooft.
Je ontmoet er
de anderen,
de Andere...
de voltooiing van je bestaan.
Het ging om meer dan een
droom.

‘Deze verzameling van gedachten helpen mij in de goedheid van het leven te geloven. Onze vragen tot God om vertrouwen en kracht heb ik gepoogd in een gebed te verwoorden. Ik hoop dat zij u ook kunnen inspireren om verder te gaan’, aldus Valeer Deschacht in het voorwoord van zijn boekje Om verder te gaan, Gedachten en gebeden bij vreugde en pijn.

Woorden die mijn inziens alle seizoenen van het jaar, alle levensseizoenen omvatten, even de pas doen vertragen, uitnodigen om aan de kant te gaan zitten, zo even maar en dan weer op te staan, verder te gaan. Ik wens je een rijke vakantie.

Piet Coemans

Eucharistieviering zaterdag 30 juni 2018 om 18u30 in de kerk Lafelt-Riemst



Hij nam haar bij de hand:
kom, sta op...
Hij reikt ons de hand...

Lezingen: Spreuken 3,1-8; 2Korintiërs 8,9-15; Marcus5,22-45
Riemst, lerskruisstraat 54 - na de viering ontmoeting in de seniorie

Volgende dienst in Oostheuveld: zaterdag 28 juli 2018

Diensten in Eindhoven 1^{ste}, 2^{de}, 3^{de} en 5^{de} zondag van de maand telkens om 10u30

Feest van Maria Magdalena zondag 29 juli om 10u30

Landelijk:



Op zaterdag 30 juni a.s. viert de Bisschoppelijke Commissie *Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland* haar 50-jarig jubileum met een benefietconcert in de parochiekerk te Amsterdam. Dit concert wordt gevolgd door de viering van de vespers van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus ter gelegenheid van het 10-jarig bisschopsjubileum van Dirk Jan Schoon. Wij feliciteren de commissie en bisschop Dick en wensen Gods zegen over hun werk.



Podium Sint-Jan & Stichting Muziek in de Kerk



Literatuur

Rowan Williams, *God met ons*

In samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verscheen bij uitgeverij Bern Media/abdij Berne in vertaling van Rowan Williams: *God met ons*. De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu. ‘De twee delen over kruis en opstanding worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.’ (€14,90)

Rowan Williams was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury. Recent verscheen van hem ‘God ontmoeten in Paulus’ en ‘God ontmoeten in Marcus’.

Oud-Katholieke Kerk van Nederland, onder redactie van Peter Ben Smit

Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Je weet wel ongeveer wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt je gaan oriënteren. Het nieuwe boek *De Oud-Katholieke Kerk van Nederland* biedt een degelijk uitgangspunt. Het maakt bovendien nieuwsgierig, zoals Trouw schreef: “Goede kans dat u dankzij Smit en zijn collega’s binnenkort eens wilt binnenglippen in een oud-katholieke eredienst”. De auteurs zijn allen specialisten op het gebied van de oud-katholieke theologie en verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie: Mattijs Ploeger (geloofsleer), Wietse van der Velde (geschiedenis), Koenraad Ouwens (liturgie), Remco Robinson (spiritualiteit en praktijk), Jan Hallebeek (kerkelijk recht) en Peter-Ben Smit (oecumene en redactie van de bundel).

Het boek is binnenkort verkrijgbaar door bestelling via onze webshop of via de boekhandel en kost EUR 14,99 (incl. verzendkosten).

| | | |
|---|---|--|
| <p>Emeritus pastoor Piet Coemans Op de Dries 47, 3770 Riemst B Tel. 0032 (0) 12456945 – piet.coemans@skynet.be Pastores van de parochie Wim van den Berg 0625016839 wimvandenbergtelfort.nl</p> | <p>Leonie van Straaten 0621658754 Leonie@hetwoordinbeweging.nl Medewerkers Maastricht en Oostheuveld Lafelt (B) Dhr. J. Kusters O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat 41, B 3540 Herk de Stad Tel. 0032(0)486954074</p> | <p>Parochie Maria Magdalena Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven. Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten name van Oud-Katholieke Parochie v/d H.Maria Magdalena Eindhoven website: www.okkn.nl</p> |
|---|---|--|