

Nieuwsbrief 'Op Weg'

nr. 26, mei 2019



oud-katholieke parochie eindhoven
MARIA MAGDALENA



Paastijd

We vierden Pasen en de hele natuur juichte met ons mee: de Christus – Hij leeft, alleluja! In de diepte van de nacht brak het licht door, in de vertwijfeling en de teleurstelling van de leerlingen komt de Verrezene binnen met zijn vrede. Het duister is niet verdwenen, de angst kan steeds opnieuw in ons hart of ons hoofd opwellen. De aanslagen in Sri Lanka confronteren ons en de hele wereld met de realiteit van het geweld. En na de zonovergoten Paasdagen werd het koud en nat. En toch, ondanks en in alles wat er gebeurt, geloven wij dat Jezus Christus de duisternis vernietigd heeft. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar een paradoxaal en groot geheim, dat we niet met ons verstand kunnen begrijpen of logisch uitleggen aan elkaar. We kunnen het wel vieren en in ons hart overwegen. Voor mij is dat een beetje zoals deze afbeelding: vage contouren en toch herkenbaar als mensen, die opgericht en uitgestrekt staan tussen hemel en aarde. Dankend, lovend, in warme kleuren van liefde en licht.

Zo wachten we in deze Paastijd op de gave van de heilige Geest met Pinksteren. Misschien zijn we innerlijk in rust en ervaren we het houvast van ons geloof, of zoeken we aarzelend onze weg van geloof, met twijfel in ons hart. Dat is in de verschillende fasen van ons leven steeds weer anders, afhankelijk van wat we meemaken. Laten we daarom elkaar de goede verhalen vertellen, zoals de leerlingen deden. Misschien dat Hij plotseling in ons midden staat – als we bidden, breken en delen, samen poetsen of ons verdiepen in het leven van Augustinus. Het kan ons overkomen, als we met onze aandacht zijn bij wat er nodig is en nu gebeurt.

Want ook wij worden, zoals de leerlingen, uitgenodigd (of uitgedaagd) om in deze wereld te getuigen van ons geloof, van de hoop en de liefde die we ontvangen hebben – om te getuigen in woord en daad. Moge dat ons gezamenlijk perspectief zijn, waarin we elkaar meenemen en onderweg bemoedigen.

Leonie van Straaten, assistierend pastoor

Parochie

Doordenkdag van het kerkbestuur

Het kerkbestuur vergadert door het jaar heen elke maand. Op deze vergaderingen komen naast een korte bezinning vooral de actuele, lopende zaken aan de orde. Voor meer dieper gaande bezinning en overleg over planning op langere termijn en beleidszaken komt het kerkbestuur jaarlijks een hele dag bijeen op een locatie buiten het kerkgebouw. Deze dag is een belangrijke bron van inspiratie en verrijkt de onderlinge verstandhouding van de kerkbestuursleden. De doordenkdag vindt dit jaar plaats op 9 mei in Gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.

Gemeentevergadering

De voorjaars-gemeentevergadering vindt plaats op 16 mei van 19u30 – 21u30.

Het programma is als volgt:

1. Welkom en korte inleiding door pastoor Wim van den Berg
2. Jaarverslag 2018 van de parochie door de secretaris Feli Platzer
3. Presentatie financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester Fred Hallebeek
4. Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
5. Korte pauze (koffie/thee)
6. Presentatie door assistierend pastoor Leonie van Straaten over haar werkperiode op de Filipijnen.

Het kerkbestuur stelt uw deelname aan de vergadering zeer op prijs!

De kracht van andersoortige vieringen (1)

Nog steeds kan ik me pijnlijk verbazen dat de Oud-Katholieke Kerk geen kloosters kent... Natuurlijk heeft dat zijn begrijpelijke historische gronden maar ik ervaar het als een gemis. Als Roomse jongen ben ik opgegroeid met religieuzen: ik ging op school bij nonnen, broeders en paters, had een tante nonneke in Oosterhout, studeerde theologie bij de dominicanen in Nijmegen en kwam in drie etappes te werken in redemptoristenkloosters, momenteel in Wittem. Desondanks heb ik nooit een kloosterroeping gehad; die besloten sfeer van discipline en regelmaat van het monastieke leven heeft me nooit getrokken. Ik heb zozegegd een haat-liefde verhouding met het klooster en herken veel in het openhartig persoonlijke boek van de 'jonge' benedictijn Thomas Quartier: *Heilige woede*, over zijn chaotische ingroei in de abdij (leestip!). Wel ben ik met hem gefascineerd door het stugge koorgebed van de beschouwende ordes, niet in de laatste plaats natuurlijk omdat die zes dagelijkse gebedsdiensten (naast de eucharistieviering) vrijwel geheel worden gezongen!

Katholieke parochies (zowel Rooms- als Oud-Katholiek) laten zich - ondanks pogingen hier en daar - maar moeilijk besmetten door dit rijke gebedsleven van de kloosters. De Benedictijnse traditie kenmerkt zich door het onophoudelijke gebed en de volharding daarin heeft dr. Kees Waaijman eens vergeleken met het onophoudelijke smeekgebed van de weduwe die haar recht zocht bij de

onrechtvaardige rechter in het evangelie (Lukas 18,1-8). Wanneer wij dan maar een enkele keer een vesper bijwonen missen we de kracht van de onophoudelijke lofzang.

In de katholieke parochies blijft de viering van de eucharistie dominant, wat in de vorige eeuw is versterkt door de stimulerende van de communiegang én door de (mijns inziens terechte) teloorgang van de aanbidding van het sacrament in het lof, de viering die nu juist wel voor afwisseling in het liturgische aanbod zorgde...

Wat we van de kloosterliturgie kunnen leren is, dat de eucharistie het hoogtepunt vormt binnen de krans van de dagelijkse gebedsdiensten. Want als we uitdragen dat de eucharistie hoogtepunt en bron is van ons geloofsleven, impliceert dit dat er ook andere vieringen nodig zijn. Zijn deze vieringen, terwijl ze lager staan in de hiërarchie van ons aanbod, dan van mindere waarde? In onze parochie kennen we naast een incidentele gebedsviering bij gelegenheid éénmaal per week een middaggebed (iedere donderdag) en maandelijks een Dienst van Schrift en Gebed; te weinig om van een continu gebedsleven te spreken, maar dat is in parochieverband ook niet haalbaar. We mogen al heel blij zijn dat we naast de eucharistievieringen deze vieringen kunnen aanbieden en dat de voorgangers garant staan voor de voortgang. De samenkomst voor gebed staat centraal in ons geloofsleven. Dat wij de presentie van Christus niet in de materia van brood en wijn ontvangen, wil niet zeggen dat Hij afwezig is in de andere vieringen, integendeel. 'Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden' (Matteüs 18,20). De andersoortige (niet-eucharistische) vieringen zijn daarom ook volwaardige vieringen en een verrijking voor ons geloofsleven! *(wordt vervolgd)*

Jeroen de Wit, cantor en liturgist

Pastoor Wim 25 jaar priester

Op 28 mei is het 25 jaar geleden dat onze pastoor, Wim van den Berg, tot priester werd gewijd. Op **zondag 2 juni** a.s. vieren wij dit in een eucharistieviering in onze kerk. Aanvang 11.00 uur. Aansluitend aan deze viering is er een feestelijke lunch. U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren.

(Mocht u iets willen geven als cadeau dan is onze pastoor blij met een financiële bijdrage voor de priesteropleiding van Brother Reynollex D. Ragaodao van de Filipijnse Onafhankelijke Kerk. Met deze vervolgte kerk zijn wij als Oud-Katholieke Kerk in volledige verbondenheid.)

Herstel

Onze assisterend pastoor Leonie van Straaten wordt op 2 mei geopereerd aan het sleutelbeen, omdat de breuk na haar fietsongeluk niet op de juiste wijze is aangegroeid. Na deze operatie moet zij opnieuw enige tijd rust houden en revalideren, maar we hopen op een voorspoedig herstel.

Landelijke kerk

Bisdomdag

Op onze bisdomdag op 11 mei gaat het over families én over onze kerk als 'familiekerk', waarin velen elkaar kennen en er ook familiebanden zijn. Familierelaties kunnen prachtig, hecht, ingewikkeld en moeilijk zijn. Omdat de commissie Stevens in het rapport misbruik onze kerk beschreef als een kerk met een 'familiaal karakter', koos de voorbereidingsgroep ervoor om dit op de bisdomdag centraal te stellen. Het programma geeft ruimte

voor het verkennen van de mooie en moeilijke kanten van een familiekerk. Aartsbisschop Joris Vercammen gaat voor in de viering, we zullen ons bezinnen op de vraag wie de broers en zusters van Jezus zijn. De mimespeler Job van der Wal brengt ons in beweging en geeft een eigen betekenis aan lezing en overweging. Predikant en contextueel therapeut Kees Bregman zal spreken over loyaliteiten en het belang van dialoog in families. Naast dit plenaire programma kunt u ook nog kiezen uit vier workshops, waarin het thema op heel verschillende wijzen wordt uitgediept. Kortom: er is veel te beleven: in ontmoeting, inspiratie en bemoediging mogen we de verbondenheid in ons bisdom ervaren en verdiepen! We hopen van harte op een goede opkomst! Meer informatie op de landelijke website, waar u zich ook kunt aanmelden: www.okkn.nl

Internationaal

Bisschoppen bedreigd op de Filipijnen

Het regime van president Duterte leidt op de Filipijnen tot een klimaat van straffeloosheid: het aantal politieke afrekeningen met dodelijke afloop is enorm. Een beschuldiging dat iemand een drugsdealer, terrorist of communist is, kan een doodsvonnis betekenen. Zeker wanneer je die beschuldiging met grote rode letters op huizen laat schrijven. Geestelijken van de Iglesia Filipina Independiente, zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk, zijn hiervan ook doelwitten. Met name bisschop Felixberto Calang (Cagayan de Oro) is nu hierdoor getroffen. Hij is een bisschop die zich onder meer inzette voor de vredesonderhandelingen tussen de Filipijnse regering en het National Democratic Front, waar ook de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een rol in speelt. Eerder werd bisschop Carlo Morales al gevangengezet en was er een soortgelijke lastercampagne tegen bisschop Antonio Ablon.

De bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sluiten zich aan bij protesten tegen deze gang van zaken, drukken hun grote bezorgdheid uit over de veiligheid van deze bisschoppen en de rechtsgang in de Filipijnen, en verzekeren alle betrokkenen van hun gebed. Ze onderschrijven ook een dienaangaande verklaring die door Duitse Christenen is opgesteld.

Kerk in stad & regio

Nee

Als ik een praatje aanknoop met mensen op Eindhoven Airport, zijn de meesten bereid om daar op in te gaan. Het kan gebeuren dat ze erg openhartig zijn, en veel vertellen. Maar niet allemaal. Op het terras zag ik een man zitten, ik vroeg, "waar gaat u naartoe?". Hij zei "dat hoeft ik u niet te vertellen". Ik zei, "u hebt gelijk, maar mag ik u wel een goede reis wensen?" Dat mocht. In de gebedsruimte staan twee stoelen, deze staan in twee hoeken, tegenover elkaar. Ik zat in de ene stoel, toen er een jonge man binnenkwam. Hij pakte de andere stoel, draaide die om, en ging met zijn gezicht naar de muur, en met zijn rug naar mij zitten. Het was duidelijk, die had geen zin om te praten. Ik dacht, ik laat hem maar even met rust, die wil alleen zijn. Ik verliet de gebedsruimte. Enige tijd later, ging ik weer kijken. Hij zat er nog, had zich omgedraaid, en wilde nu wel vertellen waar hij naar toe ging. Ik zag dat hij erg zenuwachtig was. Die heeft vast vlieg angst dacht ik. Zijn lichaamstaal maakte dat ik dat liever niet benoemde. Ik

heb hem veel rust en vrede gewenst. Toen moest hij inchecken. Communicatie is niet altijd gemakkelijk, soms gaat het stroef, en soms helemaal niet. Maar rust en vrede wensen, kan altijd.

Mirjam van Nie, luchthavenpastoraat Eindhoven

Agenda

De voedselbank vraagt voor mei: **bakboter, smeerboter en olie**

Do 02-05 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Oase

Zo 05-05 10u30 Eucharistieviering
Derde zondag van Pasen
Voorganger pastoor Wim van den Berg
1^e lezing Handelingen 5, 17-29
Graduale Psalm 33, 1-11
2^e lezing Openbaring 5, 6-14
Evangelie Lucas 24, 35-48

Do 09-05 10u00 – 19u30 Doordensdag Kerkbestuur
in Bergeijk

Op deze dag **geen** middaggebed en lunch

Za 11-05 10u00 – 17u30 Bisdomdag Utrecht

Zo 12-05 10u30 Eucharistieviering, oecumenisch
Vierde zondag van Pasen
Voorgangers assistierend pastoor Leonie van Straaten,
lector Herman Ueffing, Luthers predikant Susanne Freytag
Lezingen worden gekozen door het Oecumenisch Beraad,
in samenhang met het thema

Di 14-05 20u00 – 21u30 Queerbijbelgroep

Do 16-05 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Gemeentevergadering

Zo 19-05 10u30 Eucharistieviering
Vijfde zondag van Pasen
Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
1^e lezing Handelingen 13, 44-52
Graduale Psalm 145, 1-12
2^e lezing Openbaring 19, 1-9
Evangelie Johannes 13, 31-35
Uitgangscollecte: Missie St. Paulus

Wo 22-05 18u00 Samen eten in Restaurant La Vita é
Bella, Wattstraat 70, Eindhoven
Aanmelden vooraf bij lector Herman Ueffing
(herman@ueffing.nl)
19u30 Liturgiecommissie

Do 23-05 12u00 Middaggebed en Lunch
19u30 Augustinuslezing (3) (Ward Cortvriendt)

Zo 26-05 10u30 Dienst van Schrift en Gebed
Zesde zondag van Pasen
Voorganger lector Herman Ueffing
1^e lezing Handelingen 14, 8-14
Graduale Psalm 67
2^e lezing Openbaring 21, 10-12 en 22-27
Evangelie Johannes 14, 23-29

Ma 27-05 14u00 – 16u00 Leesgroep

Do 30-05 10u30 Eucharistieviering
Hemelvaart van de Heer
Voorganger assistierend pastoor Leonie van Straaten
1^e lezing Handelingen 1, 1-11
Graduale Psalm 47
2^e lezing Hebrëeën 9, 24-28
Evangelie Lucas 24, 49-53

Zondag 02-06 11u00 Eucharistieviering
Zevende zondag van Pasen
Viering van 25 jaar priester-jubileum
Pastoor Wim van den Berg
Voorganger pastoor Wim van den Berg
Predikant emeritus pastoor Piet Coemans
1^e lezing Handelingen 16, 16-34
Graduale Psalm 31, 1-9
2^e lezing Openbaring 22, 12-21
Evangelie Johannes 14, 15-21

Belangrijke gegevens

Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena
Boschdijk 354
5622 PA Eindhoven
tel: 040-2370777
www.eindhoven.okkn.nl

Pastoor Wim van den Berg
wimvandenbergtelfort.nl / 06-25016839

Assisterend Pastoor Leonie van Straaten
leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

Emeritus Pastoor Piet Coemans
piet.coemans@skynet.be / 0032-473507732

Lector Herman Ueffing
herman@ueffing.nl / 06-42185123

Secretaris Feli Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

Penningmeester Fred Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,
Eindhoven