

Beste lezers,

Socrates (469-399 v.C.) stond voor zijn rechters en verdedigde zich. Min of meer terloops zei hij: 'Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven voor een mens'. En hij voegt eraan toe: 'Dat zul je vast niet geloven... Geen onrechtvaardige of goddeloze dingen te doen, dat is waar mij alles aan gelegen is.' Socrates was dus niet van plan de mensen naar de mond te praten. 'Mannen van Athene ik ben gesteld op u en houd van u, maar ik zal de god eerder gehoorzamen dan u.' In latere eeuwen associeerden men hem met Jezus en Erasmus noteerde: 'Heilige Socrates, bid voor ons.'

Vertrouwen en onderzoek. Het onderzoeken ontstaat uit wat een mens rondom zich ziet gebeuren, het goede en het kwade. Dit laatste druist in tegen zijn verlangen en zijn besef dat leven en wereld ons gegeven is, een relatie is, een 'gemeenschap'. Wat daar tegen in gaat, soms op onvoorstelbaar geraffineerde wijze, en, al wat leven genoemd wordt, kapot maakt, is verwerpelijk, afschuwelijk. Ook onze tijd vraagt om bezinning, herschepping, Geestes kracht. Zelfs tegen 'god' in!

Geloven is een dynamisch gebeuren. Het stoelt op vertrouwen en manifesteert zich in vernieuwing. Voortdurend dreigen wij vast te roesten en vast te lopen in eigen zekerheden, eigen huisje. We timmeren de ramen dicht, een kleine kier mag zonlicht binnen laten. Veilig en niets te verliezen bij god! Ook in onze kerken, van welke denominatie ook, is her en der de tendens te merken zich te schuilen achter de dikke muren met de hoge ramen, vaak ramen met schitterend glas in lood. Of is het lood in glas geworden, zwaar wegend, de uitdagende schittering omzettend in angst en onzekerheid!

Waar is God? Moeten wij daar een antwoord op zoeken? We horen over een Jezus vertellen, een goddelijk mens, die zich sterk verbonden weet met God en door God met zijn wereld. Vanuit zijn heilige plek, zijn Gods momenten, trekt hij uit, ogen en oren open, naar daar waar mensen zijn, daar waar het leven vragen stelt en roept op gerechtigheid, daar waar de mens snakt naar adem, snikkend knielt bij rouw en dood, en schreeuwt om menselijkheid. Hij neemt het woord in de mond waar de kleine te klein is om nog te kunnen spreken, geen stem meer heeft om te zingen, geen aanleiding meer om te dansen en te loven. Hij... los van knellende regelingen en vastgeroeste wetten waarin God geketend wordt, Hij... vertrouwend op zijn Vader, Hij in beweging!

En wij bidden en wij zingen: 'Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag, dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt.' (O.K.K.Gezangboek nr.680) Geloven is vertrouwend dynamiek. Piet Coemans, emeritus pastoor

P.S. Inspirerend voor mij was TGL jaargang 74 n° 1 jan.-febr. 2018, Geloven in de bron, geloofservaringen en hun stromen. Vooral artikel van prof.dr. Johan Goud: Socrates 'een leven zonder zelfonderzoek is geen leven voor een mens'



Het geheim

Eucharistieviering
zaterdag 19 mei om
18u30



Lezingen: Genesis 11,1-9; Handelingen 2,1-11; Johannes 14,8-17

Op zaterdag 19 mei heeft onze Pinksterviering plaats om 18u30 in Oostheuvel, Iers Kruisstraat 54, Lafelt-Riemst B. Na de viering ontmoeten wij elkaar in de seniorie van Oostheuvel.

Volgende dienst in Oostheuvel: zaterdag 30 juni 2018

Diensten in Eindhoven 1^{ste}, 2^{de}, 3^{de} en 5^{de} zondag van de maand telkens om 10u30



Zout der aarde
Christenen in dialoog voor
een open samenleving

Hoe zouden gelovigen in een open samenleving een
INSPIRERENDE rol kunnen spelen? Hoe kunnen oud-
katholieken daaraan **BIJDAGEN**?

Internationaal Oud-Katholiek Congres

Hoe zouden gelovigen in een open samenleving een
INSPIRERENDE rol kunnen spelen? Hoe kunnen oud-
katholieken daaraan **BIJDAGEN**?

In talrijke **WORKSHOPS** en evenementen nodigt het
congres in Wenen ons uit om samen na te denken,
VISIOENEN te koesteren en concrete **PROJECTEN** aan
te bieden.

Het Congres wordt op de avond van donderdag 20 september feestelijk geopend. Vrijdag start met een centraal programma, waarna een keuze uit meer dan dertig workshops. Voor elk wat wils. In de avond ontvangt de Burgemeester van Wenen alle deelnemers in het neogotische en enig mooie Rathaus! Op zaterdag is er een oecumenisch ochtendgebed in de bekendste kerk van de stad: de Stephansdom, zetel van de kardinaal-aartsbisschop van Wenen. Na een tweede ronde workshops en lunch vieren we de mis van de Unie van Utrecht, waarin de aartsbisschop van Utrecht zal voorgaan. In de avond is er een gevarieerd en vrolijk slotevenement. Op zondagochtend is er gelegenheid om in één van de oud-katholieke parochiekerken van Wenen de eucharistie mee te vieren. Het congres staat open voor zowel oud-katholieken als niet-oud-katholieken. De congreskaart kost 160 euro, daarbij komen kosten voor de reis en het verblijf. Meer info op OKKN.nl U kunt zich tot 15 juni opgeven via de website van het congres: kongress2018.altkatholiken.at.

Ook zin om mee te gaan? Vanuit de parochie zijn er reeds 4 aanmeldingen!

Zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart naar de Sint Servaas Basiliek 24 mei t/m 3 juni 2018

Programma Heiligdomsvaart: Doe goed en zie niet om

Religie, kunst, cultuur, muziek, lezingen... zeer rijk en gevarieerd programma in het teken van 'Doe goed en zie niet om'. Een greep uit het liturgisch aanbod: Opening donderdag 24 mei om 16u00 Sint-ServaasBron Biesland – 19u00 eucharistieviering in de Basiliek; zondag eucharistieviering om 10u15 in de Basiliek en om 14u00 plechtige ommegang door Maastricht met toning van de relieken; zondag 3 juni: om 14u00 plechtige ommegang door Maastricht met toning van de relieken en afsluiting. Dagelijks hebben vieringen plaats verzorgd door plaatselijke gemeenschappen, evenals een Taizéviering op vrijdag om 21u00. Evenzo dagelijks bidden bij de noodkist, o.a. maandag met Middeleeuwse vespers van Sint-Servaas, dinsdag met vespersdienst door de monniken van Mamelis. Wij verwijzen naar de programmabrochure, secretariaat@heiligdomsvaartmaastricht.nl; www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

Pinkstergebed (E.Haelvoet, SDB, Heer maak dat ik zien kan, Averbode, 2014)

Kom, Heilige Geest, kom naar boven.
Gij die diep in mij zijt, kom naar buiten.
Gij die in de diepste lagen van mijn wezen aanwezig zijt
als een ondergrondse Bron, een verborgen Kracht
kom en wees welkom in mijn leven
om het te openen voor God en voor de mensen.
Help mij om God te verstaan
en vanuit zijn mildheid de mensen te zien en te beoordelen.
Help mij om alles te zien met de ogen van de Vader
die zijn kinderen liefheeft.
Help mij vooral liefhebben met uw liefde die niet domineert,
maar tactvol ieder zichzelf laat zijn
in eenheid van liefde die de volheid van leven is. Amen

Emeritus pastoor Piet Coemans
Op de Dries 47, 3770 Riemst B
Tel. 0032 (0) 12456945 –
piet.coemans@skynet.be
Pastores van de parochie
Wim van den Berg
0625016839
wimvandenbergtelfort.nl

Leonie van Straaten 0621658754
Leonie@hetwoordinbeweging.nl
Medewerkers Maastricht en
Oostheuvel Lafelt (B)
Dhr. J. Kusters
O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG Beek
Dhr. M. Schonfeld, Herkkantstraat
41, B 3540 Herk de Stad Tel.
0032(0)486954074

Parochie Maria Magdalena
Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven.
Rek. NL88INGB 0001 406 294 ten
name van Oud-Katholieke Parochie
v/d H.Maria Magdalena Eindhoven
website: www.okkn.nl